

μανόλης άναγνωστάκης



ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ Ν. ΜΠΑΚΟΛΑ

Μιά από τις πρώτες έμφανίσεις τοῦ Νίκου Μπακόλα, πολλά-πολλά χρόνια πρίν, στάθηκε τό μυθιστόρημά του «Μήν κλαῖς ἀγαπημένη». Ο τίτλος λίγο περίεργος, λίγο ρομαντικός, ἐκτός τῶν δεδομένων τῆς ἐποχῆς. Ένα βιβλίο πού δέν ἔξιζε νά διαβαστεῖ ἔξαιτίας τοῦ τίτλου. Τό διάβασα, καί ἀπό τις πρώτες σελίδες του εἶπα ξαφνικά: νά ἔνας συγγραφέας. Ἐγώ δέν ἔγραφα τότε κριτική γιά πεζά, ἀλλά μοῦ καρφώθηκε ἡ ἰδέα νά σχολιάσω ἔνα κείμενο πού, ἔτσι η ἀλλιῶς, θά παράμενε ἄγνωστο μέσα στά πλαίσια τῆς «παραφιλολογίας». Ήμουν βέβαιος δτι ὁ νέος συγγραφέας, ἀνεξάρτητα ἀπό τό θέμα του, ήξερε νά γράφει καί δτι αὐτό ἔχει μόνο ἀξία.

Σιγά-σιγά μέ τά βιβλία του (καταλαβαίνει κανείς τή διαφορά ἀπό τό «Μήν κλαῖς ἀγαπημένη» ως τή «Μεγάλη πλατεία») διανύθηκε μιά ἀπόσταση τριάντα τόσων χρόνων...

Κοιτάζοντας σήμερα, μέ τήν ἀπόσταση τῶν χρόνων αύτῶν, τήν κριτική μου ἔκεινη (πού δημοσιεύτηκε τό 1959 στό περιοδικό «Κριτική» μέ τό φευδώνυμο Δῆμος Κρητικός), πιστεύω δτι κάποιες παρατηρήσεις της ἵσως ἐνδιαφέρουν καί τόν σημερινό ἀναγνώστη:

‘Η περίπτωση τοῦ κ. Ν. Μπακόλα είναι άρκετά περίεργη. Ένω κάθε πρωτοφανέρωτος νέος, λίγο πολύ, πασχίζει μέδιάφορα ἐπιφανειωκά μέσα – τίτλους, ἔκτύπωση, τολμηρότης περιεχομένου, ἐκζήτηση στό θέμα κ.λπ. – νά μᾶς ἐντυπωσιάσει καί νά κινήσει ἀπό τὴν πρώτη στιγμή τὴν προσοχή μας, ὁ πεζογράφος αὐτός λές καὶ ἐπιχειρεῖ τά δινάτα δινατά γιά νά ἀπωθήσει τὸν ἀναγνώστη καὶ νά τὸν κάνει δύσπιστο καὶ ἐπιφυλαχτικό στὰ τελικά συμπεράσματά του. Οἱ τίτλοι πρῶτα πρῶτα τοῦ βιβλίου του, δακρύθρεχτα ρομαντικός καὶ φτηνά μελοδραματικός, τό «θέμα» του ὑστερα, πού είναι ἀπόριας ἀξιο ποῦ πῆγε καὶ τό «ψάρεψε» ὁ συγγραφέας. Όμως πέρα ἀπ’ ὅλα αὐτά χρέος μας είναι νά ἐπισημάνουμε τά θετικά προσόντα πού ἐμφανίζει ὁ νέος πεζογράφος καὶ πού δέν είναι καθόλου λίγα: κατ’ ἀρχήν – κι αὐτό ἄσχετα μέ τὸ δποιο ἀποτέλεσμα – είναι πρός τιμήν του πού ἀρνήθηκε νά καταπιαστεῖ μέ «αὐτοβιογραφικές» μικροκαναλύσεις, ὥπως κατά κανόνα ἀπό εύκολία ἀρχίζουν τό πεζογραφικό τους στάδιο οἱ πολύ νέοι συγγραφεῖς, ἀλλά μέ ἓνα ἀφήγημα πλοκῆς, ἔξωτερης δράσης, κίνησης προσώπων, προβολῆς χαρακτήρων. Προτίμησε τό δύσκολο δρόμο καὶ ὅχι τὸν φυσιολογικά προχειρότερο. Δέν μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι πετυχαίνει ἀπόλυτα τοὺς στόχους του, ἵσως γιατί τά πρόσωπά του σάν ξένα πρός μιά ἀμεση ἐλληνική πραγματικότητα καὶ ἀρκετά ἔξαντλημένα ἀπό ἀνάλογα ξένα μυθιστορήματα καὶ ταινίες, δύσκολα ἀποκτοῦν πειστικότητα καὶ ἀνάγλυφες διαστάσεις, δύσκολα προεκτείνονται. Όμως ὁ κ. Ν. Μπακόλας, ἀναμφισβήτητα ξέρει νά γράφει. Ξέρει νά στήνει καταστάσεις καὶ νά τίς φωτίζει πολύπλευρα. Ξέρει – κι αὐτό νομίζω είναι τό κυριώτερο προτέρημά του – νά είναι συγκρατημένος καὶ λιτός στίς περιγραφές του, προσώπων καὶ πραγμάτων, καὶ νά προβάλλει τά καίρια σημεία χωρίς περιττές πολυλογίες.

Νομίζω, τελικά, ὅτι ὁ κ. Ν. Μπακόλας δέν μπορεῖ καὶ δέν πρέπει νά κριθεῖ – παρά μόνο νά ἐπισημανθεῖ ἡ παρουσία του – ἀπό τό «Μήν κλαῖς ἀγαπημένη». Έχω τή γνώμη δτι, ἐνσυνελδητα, περισσότερο δοκιμάζει τίς δυνατότητές του παρά ἐπιδιώκει τό ἐπίτευγμα. Τώρα ἀς προχωρήσει μέ περισσότερη ἐμπιστοσύνη στόν ἑαυτό του καὶ κυρίως ἀς ἀφήσει τόν ἑαυτό του πιό ἐλεύθερο, λιγότερο συγκρατημένο, ἀς μή διστάσει νά ἀντλήσει ἀπό τίς δικές του προσωπικές ἐμπειρίες πού δέν φαίνονται διόλου φτωχές. Γιατί ἀσφαλῶς φιλοδοξία του δέν είναι νά γίνει ἔνας γλαφυρός ἀφηγητής «περιπτώσεων», ἀλλά ἔνας πλάστης γνήσιων μορφῶν ζωῆς.

Μαργύρη