

νίκος μπακόλας

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΟΥ ΠΛΗΓΩΝΕΙ – ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

“**Ω**στε αύτό ήταν, ἀναρωτήθηκα ἀπό μέσα μου, τό τελευταῖο ἐπώδυνο ταξίδι στήν Ἀθήνα; Τελευταῖο ἀπό ποιά ταξίδια· καὶ πῶς νά τό προεξοφλοῦσε κανές, ἴδιας στά ἔξηνταπέντε του; Πάντως, ήταν σίγουρα τό τελευταῖο για τήν Νίκη, για τίς θεῖες, γιά τ' ἀπομεινάρια ἀπ' τό σόι τῆς μητέρας δέσποινας – καὶ ἀναδυτάνε μιά ἀνακούφιση ἀπό μέσα μου. Ντροπή! Γιατί ὅλα σφραγιζόντανε μέ ἔνα θάνατο, μέ τόν θάνατο τῆς Νίκης, τῆς «μικρῆς», ὅπως τήν ἔλεγε ἡ γιαγιά Μυρσίνη, ἔνα θάνατο ἀναμενόμενο τούς τελευταίους δεκαπέντε μῆνες, ἀπολύτως σίγουρο τήν τελευταία ἑβδομάδα. «Μά ἡσύχασε ἡ καημένη» ἔλεγε ἡ Ἐλένη πρίν τήν ἀναχώρησή μου – ἡσυχάσαμε, σκεφτόμουνα κι ἐγώ, μυκτηρίζοντας, τόν ἑαυτό μου πρῶτον πρῶτον.

Ἀναλογιζόμουνα τά πηγαινέλα μου στήν Ἀθήνα, χρόνια τώρα, πέντε, ἕξι, ἵσως περισσότερα, κάθε μήνα ἔνα, ἢ συχνότερα, δηλαδή δεκάδες, μέ ἄλλους τόσους πόνους καὶ λαβωματιές, ἔτοι πού ὁμολόγησα μιά νύχτα, δακρυῶν νομίζω, «κάθε φορά πού ἐπιστρέφω νιώθω καταρακωμένος, σκοτωμένος». Γιατί, δύντας, λύγιζαν τά γόνατα καὶ ἡ ἀνάσα ἔβγαινε μέ δυσκολία, μέ ἀνησυχητικούς πόνους στό στήθος, ἄλλοτε στήν ὥμοπλάτη, σάν δαγκωματιές ἐπάνω στήν καρδιά. «Δέν ξαναπηγαίνω» γχρίνιαζα. «Ἐίναι πού είσαι ὑπερβολικά εὐαίσθητος» ἀποφαίνοτάν ἡ Ἐλένη, μέ μιά δόση ἐπιτίμησης, σά νά ἔλεγε: δειλός, λιγόψυχος, ἢ κάτι τέτοιο. Πάντως, τήν μοναδική φορά πού ἥρθε στήν Ἀθήνα, πού μέ συνόδεψε, κι ήτανε ἡ Νίκη ἔπεινη κι ἀλαλιασμένη, ἔνα εὔτελές σαρκίο στό κρεβάτι, μέ βαριά τή μυρουδιά τῶν γερατιῶν, δέν κοιμήθηκε ἡ Ἐλένη ὅλη νύχτα, ἀπό ἐφιάλτες.

Τσως ὄφειλόταν στό δτι εἶχαμε ξεχάσει, ἀπό κάποια χρόνια, τά νοσοκομεῖα καὶ τούς νεκροθάλαμους, δπου βλέπεις τσίτσιδο κι ἀσάλευτο τόν ἀνθρωπό σου, ἔρμαιο στά βλέμματα γιατρῶν καὶ νοσοκόμων, ἔνα τίποτα σχεδόν. Πρίν δυσ χρόνια – ἡ περίπου τόσο – μπαίνοντας στόν θάλαμο πού εἶχαν τήν Ισμήνη, στό νοσοκομεῖο Νέας Ιωνίας, πάλι (στήν Ἀθήνα, ἔμεινα ἀποσβολωμένος πού τήν εἶχανε ὀλόγυμνη, μέ ὄρρους στά χέρια καὶ στή μύτη. Μπῆκα τή στιγμή πού βγαίναν οἱ γιατροί κι οἱ νοσοκόμοι· κοιυβεντιάζανε, γελοῦσαν, θά χαν τά δικά τους. «Πῶς τή βλέπετε;» ψιθύρισα καὶ

ἀπόρησα πού ἡ φωνή μου ἔβγαινε μέδυσκολία, παραποιημένη. «'Η γιαγιά;» μέρωτησε ἔνα γιατρούδάκι, μόνο τόσο, δίχως νά προσθέσει τίποτε, προφανῶς ύπονοώντας δτι δέν ύπῆρχε λόγος διευκρίνησης. Τότε είχα πεῖ, καημένη μου Ἰσμήνη, ἔγινες γιαγιά, ἀσήμαντη, ἀχρείαστη· ποῦ νά ξέρανε τά νιάτα σου, τό πόσο ἥσουν πεταχτούλα κι ὅλο μέτο γέλιο, πάντα ἔτοιμη νά γοητεύσεις, ἡ, παλιότερα, πού διασχίζατε μέτη μπουνά, ἀπό τίς λίγες στήν Ἀθήνα τότε, στά τριανταπέντε, μέτον Πάνο κορδωμένο στό τιμόνι, στή Σταδίου καί στό Σύνταγμα. Τότε, πρίν δύο χρόνια, ἡ Νίκη ἤτανε ἀκόμη σχετικά γερή, ίκανή νά παίρνει δρόμους καί δρομάκια, νά χτυπάει πόρτες σέ ύπηρεσίες, νά παρακαλάει ἡ νά βάζει τίς φωνές, νά κάθεται μέτης ὥρες στήν αὐλή, στό νοσοκομεῖο Νέας Ἰωνίας, σάν πουλί χαμένο μές στά δέντρα, νύχτα-μέρα, λυπημένη καί ἀγωνιοῦσα, δλη τύφεις ἵσως, πού τρωγόντανε μέτην Ἰσμήνη, πού τήν ἔσπρωχνε ἀπόνετα, παράλογα.

Τώρα νά ἡ ἴδια Νίκη, μόνη κι ἔρημη, μέ δλες της τίς ἀδερφάδες πεθαμένες, μέ τό σπιτικό της διαλυμένο, ἐν ἀγνοίᾳ της βεβαίως, μέ τίς τριανταφυλλιές, τίς μπιγονίες, τίς καμέλιες, δλα μοιρασμένα σέ γειτόνισσες (γιατί ἀλλιώς θά ἔραινόντανε κι ἤτανε χρίμα), ἔνα κατακίτρινο σαρκίο, βουλιαγμένο στή φτενή της κάσα, σ' ἔνα συνοικιακό νεκροταφεῖο, πού οὔτε ύποπτευόμαστε τήν ύπαρξή του, οὔτε ἔγω οὔτε ἡ Νίκη, οὔτε πού ἤταν δυνατό νά φαντασθοῦμε, δτι ἔτσι, δηλαδή, ἔχει θά ἔνταφιαζόταν, ἄγνωστη ἀνάμεσα σέ ἄγνωστους, σέ κεκοιμημένους πού, τό πιθανότερο, δέν τούς είχε συναντήσεις δσο ζοῦσε. Στάθηκα παράμερα καί τήν κοιτοῦσα, τήν κλειστή της κάσα δηλαδή, ἔτσι πού τήν περιβάλλανε πονετικές γειτόνισσες, θρησκευόμενες οι πιό πολλές, κάποιας ἡλικίας, δμως περιποιημένες. Μιά στιγμή, περίεργες, ἀνασήκωσαν τό κάλυμμα τής κάσας· μιά τής χάιδεψε τό πελιδνό της μέτωπο, ἀμήχανα, ἀλλά μέ τρυφεράδα. Ἀποθέσαμε τίς ἀνθόδεσμες, φτηνοπράματα πού είχαμε ἀγοράσει ἀπό ἔξω.

Τήν σηκώσανε σέ λίγο, στήν καθορισμένη ὥρα, ἐνῶ βούλιαζε ὁ ἥλιος πίσω ἀπό τά δέντρα. Πρώτος βάδιζε ὁ ιερέας, δίπλα του ὁ ψάλτης, κι ἀπό πίσω, πίσω ἀπό τό φέρετρο, δλοι ἐμεῖς, μέσα σ' ἔνα ημερο ἀπόβραδο, δπου δμως τό ἀγέρι πάγωνε τά μάγουλα. Ὁ ιερέας, μέ δλα του τά χρόνια, ἔψελνε σωστά καί καθαρά τά ἄγια λόγια – κι ἔτσι συνεχίστηκε καί μέσα στό ἔκκλησάκι, δπου σχηματίσαμε ἔνα γύρο καί ἀκούγαμε, ἔγω ἄβουλος, ἀδέξιος, ὁ πιό μακριά, σάν ξένος, καί δς ημουνα ὁ μόνος συγγενής. Ξεκινήσαμε κατόπι μέσα ἀπό δρομάκια, μέχρι τόν νεοσκαμμένο τάφο, ὁ ιερέας νά διαβάζει μέτην καθαρή φωνή του καί ἐμεῖς νά σιωποῦμε σκεφτικοί. Δάκρυ οὔτε ἔνιωσα στά μάγουλά μου, οὔτε είδα σ' ἀλλωνῶν τά μάτια – ἔκτος πιά κι ἀν δέν ημουνα σέ θέση, νά διακρίνω. Τέλειωσε σέ λίγο ἡ ταφή, πήραμε καί πάλι τά δρομάκια, τώρα τής ἐπιστροφῆς λίγο παραπέρα ἄρχισαν τά γέλια, δπως γίνεται συνήθως στίς κηδείες πού τελειώνουν, ἀναψινήσεις ἀπ' τόν τάδε καί τήν δεῖνα, πού είχανε πεθάνει παλιότερα στήν πολυκατοικία τους, μάλιστα καί κάποιες ιστορίες ὄντως πιό γουστόζικες ἡ, ἐν πάσῃ περιπτώσει, πού ξεφεύγανε ἀπ' τό συνηθισμένο ἡ τό πένθιμο.

Ἐχ, καημένη Νίκη, σκέφτηκα, θά θυμοῦνται καὶ τίς δικές σου τίς παραξενίες (πού δέν ἡταν δά καὶ λίγες, οὔτε ἄγνωστες, ἀπό τά νιάτα σου) καὶ σέ λίγο θά γελοῦνε, καλοκάγαθα βεβαίως, γιά ἐκτόνωση χυρίως. Οὔτε μιά τους δέν σέ γνώρισε πᾶς ἥσουν νέα, τότε πού πηγαίναμε μαζί στά σινεμά, νεαρή τῆς παντρειᾶς ἐσύ (καὶ μεγαλύτερη), μέ κοντά παντελονάκια ἔγώ, πού, ὠστόσο, μέ παραδεχόταν ἡ γιαγιά Μυρσίνη πώς μποροῦσα νά σέ προστατέψω (ἀπό τί;) ὕστερα, βεβαίως, ἀπό αὐστηρές της ὁδηγίες, συμβουλές, μαλώματα, γιά τό τί θά μέ περίμενε, δάν παράκουα καὶ δέν φαινόμουνα ἀντάξιος. Ποῦ νά τό ἔερε ἡ κακομοίρα ἡ γιαγιά πώς ἔγώ καὶ πάλι θά μουνα ὁ συνοδός σου, ὁ μοναδικός κι ἀδάκρυτος, φοβισμένος, μουλωχτός, μιά ζωή ὁ ἴδιος δηλαδή, ἔγκλειστος στόν ἑαυτό μου, νά κοιτάζω κάθε τόσο τό ρολόι, πόση ὥρα μοῦ ἔμενε μέχρι τή νυχτερινή μου πτήση, γιά τό τελευταῖο μου ἐπώδυνο ταξίδι ἀπό τήν πρωτεύουσα, ἀπό Τέρμα Πατησίων, σ' ἓνα ἀπόβραδο πού τά ρουφοῦσε ὅλα, τά δικά τους, τά δικά μου.

Nikos Μπακούλας

