

Ταξίδι στήν μνήμη, στό χρόνο, στόν Ανθρωπο μέ τόν τρόπο τού Ν. Μπακόλα

Γράφει ο Ηλιας Κουτσουκός

Εμβατήρια, ύπνος, θάνατος: Πέρασαν πάνω από δέκα χρόνια, όπου είχαμε τήν πρώτη έκδοση από τά «Εμβατήρια» και τό «Υπνος - θάνατος» τού ΝΙΚΟΥ ΜΠΑΚΟΛΑ. Τό έργο πού ξαναεμφανίζεται σέ δευτέρη έκδοση - μάς φέρνει ξανά στίς παραστάσεις από τό παρελθόν πού τόσο ώριμα «είσιδύουν» στόν παρόντα χρόνο κι άκομα - σπουδαία έπιτυχία τού **Νικου Μπακόλα** - μπορούν νά ταξιδεύουν στό διηνεκές.

Σάν πεζογράφος ό Ν.Μ. άντλει τό υλικό του μέσα από τίς σκοτεινές χοάνες τής μνήμης. Η παιδική ήλικια, τό όνειρο και τό δράμα ξετυλίγουν τόν χρόνο κι άντλούν τά στηρίγματά τους γιά τήν περιπέτεια τής καταγραφής. Ο Νίκος Μπακόλας ίδιαιτέρα στό «Εμβατήρια» «μάχεται» γιά τό δικό του τοπίο: «...ύπάρχει μιά μανιά μέσα μου νά λησμονήσω, νά πώ και νά πιστέψω πώς κακονειρεύτηκα, πώς μ' έμπειξε ό έφιάλτης και μέ τυραννά, λοιπόν στίς έξετάσεις μένει πάντα ένα ιχνος από άδικια, θυμάμαι πώς πεδεύτηκα και άργησα κι έδωσα τήν κόλλα μέ μισές



Νίκος Μπακόλας

τίς τετραγωνικές μου ρίζες...».

● Οι προτάσεις στό έργο τού Νικου Μπακόλα θυμίζουν έκεινες τίς τεράστιες ιστορίες πού ανάφερονται σέ φοβερά γεγονότα - ντοκουμέντα ή όχι - πού όμως δέν μπορείς παρά νά τίς διαβάσεις άπνευστι, μιά κι οί έναλλασθμενες είκόνες σέ άναγκάζουν νά παρακολουθήσεις τή διαρκή και ούσιαστηκή πάλη τής μνήμης μέ τήν καίρια και καταλυτική φύση τού άνθρωπου. Είναι άληθεια - πώς γιά τόν γράφοντα - τέτοια κείμενα συναντήθηκαν στό έργο τού Μαλαπάτε (κι ίσως λιγότερο γοητευτικά). Κι οστόσο αύτός δό κόδιμος τής Μνήμης, τής παιδικής ήλικιας, τού όραματος κάπου ματώνει, όπως φαίνεται και στό «Υπνος θάνατος». Γράφει ό Νίκος Μπακόλας: «Μέ τρομάζουν τά τέτοια όρδματα, μού θυμίζουν ένα κόσμο πέτρες πού τίς άγαπούν μά και τίς τρέμω, και θυμούμαι πάλι ό.τι έμεινε από τόν πατέρα...».

Μέ δύο λόγια ό Νίκος Μπακόλας δέν είναι ό συγγραφέας τών μοντέρνων καιρών, άλλα ό συγγραφέας πού μένει στό χρόνο, γιατί έχει νά δίνει τή μάχη του έναντια στήν ίδια τον τή φύση, περνώντας τή Μνήμη, τήν εύθραυστη αισθητική τής παιδικής ήλικιας και τής νεότητας στήν έξιλέωση τών ώριμων κι ώραιών καιρών. Δηλαδή, δουλειά, γιά λίγους, σπουδαϊκά λίγους και σπουδαίους συγγραφείς...

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

6.9.1985