

## Τὸ βιβλίο

Ν. ΜΠΑΚΟΛΑΣ, Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ, Σ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Σὲ μιὰ συνοπτικὴ θεώρηση τῆς ἐξέλιξης τῆς πεζογραφίας τῆς Θεσσαλονίκης ἀπ' τὸ 1920 μέχρι τὶς μέρες μας, μποροῦμε νὰ διαχρίνουμε τρεῖς είκοσιτες. Τὴν πρώτην, ἀπ' τὸ 1920 μέχρι τὸ 1940, ὅπου ἡ πεζογραφία κυριαρχεῖ σχεδὸν δλοκληρωτικά, καθὼς ἡ περίοδος αὐτὴ σημαδεύεται ἀπ' τὴν παρουσία τῶν πεζογράφων τοῦ περιοδικοῦ «Μακεδονικές Ἡμέρες»: Ξεφλούδας, Δέλιος, Γιαννόποιος, Πεντζίκης. Οἱ πεζογράφοι αὐτοὶ μὲ τὴν ἰδιαιτερη, ὁ καθένας, ἑσωτερικότητά του, ἀποτέλεσαν ἔνα κεφάλαιο στὴν ἴστορία τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας, ποὺ θὰ τὸ δύναμαξα «κεφάλαιο τῆς ἐνδοστρεφοῦς πεζογραφίας», σ' ἀντίθεση πρὸς τὴν ἀφηγηματική, ποὺ καλλιεργεῖται τὴν ἐποχὴ αὐτὴ στὴν Ἑλλάδα. Στὴ δεύτερη περίοδο, ἀπ' τὸ 1940, μέχρι γύρω στὸ 1960, ἐμφανίζονται δυὸς ἀλλεπάλληλες καὶ πολὺ σημαντικές ποιητικές γενιές. Τὴν πρώτην ἀποτελοῦν δ' Ἀναγνωστάκης, δ' Κύρου κι δ' Θασίτης, ἐνῶ τὴ δεύτερη, δ' Χριστιανόπουλος, δ' Ασλάνογλου κι δ' Ιωάννου. Οἱ ποιητικές αὐτές γενιές καλύπτουν σχεδὸν δλοκληρωτικά τὸ λογοτεχνικὸ δρίζοντα τῆς Θεσσαλονίκης καὶ δίνουν στὸ ὀρίμασμά τους δυὸς πολὺ σημαντικὰ λογοτεχνικὰ περιοδικά. Ἔτσι, τὸ 1958, δ' Χριστιανόπουλος ἐκδίδει τὴ «Διαγώνιο», ἐνῶ τὸ 1959, δ' Ἀναγνωστάκης, τὴν «Κριτική». Περίπου τότε, συμπίπτει καὶ ἡ ἐναρξὴ τῆς τρίτης εἰκοσιτετάς, ποὺ κυριολεκτικὰ κατακλύζεται ἀπὸ σημαντικούς πεζογράφους. Ἀνάμεσα σ' αὐτούς, δ' Νίκος Μπακόλας, δ' Σάκης Παπαδημητρίου κι δ' Γιώργος Ιωάννου. Μὲ τὴν εὐκαιρία ποὺ δ' Μπακόλας ἐξέδωσε τὸ 1977 τὸ βιβλίο του «Μυθολογία», δ' Παπαδημητρίου τὸ 1977 τὸ «Κωδικοπληκτρονικά» κι δ' Ιωάννου τὸ 1978 «Τὸ δικό μας αἴμα», θὰ κάνουμε μιὰ συνοπτικὴ θεώρηση τοῦ ἔργου τους, ἀφοῦ αὐτὸς τὸ ἔργο προσφέρεται καὶ μὲ τὸν ὅγκο καὶ μὲ τὴν ποιότητά του σὲ δριστικές ἀποτιμήσεις.

‘Ο Νίκος Μπακόλας ἐμφανίζεται τὸ 1958 μὲ μιὰ μικρὴ νουβέλα, ποὺ ἔχει γιὰ τίτλο «Μὴν κλαῖς ἀγαπημένη». Παρόλο ὅμως ποὺ δ' τίτλος, ἀληθινὰ σπαραξικάδιος, προδικάζει τὶς ἐντυπώσεις μας, ἀν παρακάμψουμε τὸν ξενικὸ μύθο, ἀνακαλύπτουμε ἀρετὲς πολὺ σημαντικές. Η ἐκφραστικὴ λιτότητα κι εὐθύτητα σὲ συνδυασμὸ μὲ μιὰν ἐξαιρετικὴ αἰσθηση μέτρου, συντείνουν στὴν ἐναργέστερη ἀνάδειξη τοῦ μύθου. ‘Ο ἕδιος ὅμως δὲ μᾶς ἀγγίζει, καθὼς βουίζουν μέσω μας ἀπειρες παρόμοιες περιπτώσεις, ποὺ μᾶς προμήθεψε τὸ ἀμερικάνικο μυθιστόρημα σ' δλες τὶς ποιοτικές του παραλλαγές. Η ἐπόμενη πεζογραφικὴ πορεία τοῦ Μπακόλα είναι μιὰ συνεχῆς προσπάθειά του νὰ ἴσορροπήσει τὶς ἀληθινὰ σημαντικές πεζογραφικές του πλευρές. Μὲ τὸν «Κῆπο τῶν πριγκήπων» (1966) δοκιμάζει νὰ διοχετεύσει

μέσα από τὸν μύθο τῶν Ἀτρειδῶν μεταφερμένο σ' ἔνα ἀρκετά πρόσφατο παρελθόν. Μὲ τὰ «Ἐμβατήρια» (1972) ἀκολουθεῖ μιὰν ἀντίθετη ὁδό, καθὼς, μὲ μιὰ νευρώδη καὶ ἐλλειπτικὴ ἀφήγηση, ποὺ πολλὲς φορὲς γίνεται ἄκρως ποιητική, ἐκτοξεύει ἀπάνω μας προσωπικά του βιώματα, ἀξιώνοντας τὸ δίγγιγμα μας, πράγμα ποὺ ὡς ἔνα σημεῖο τὸ καταφέρνει. Κάτι ἀνάλογο γίνεται καὶ μὲ τὸ «Ὕπνος-Θάνατος» (1974), ὅπου ἡ ἀφήγηση γίνεται πιὸ ἀφηρημένη, πιὸ κονιορτοποιημένη. Ὅμως, ἀν στὸ πρῶτο του βιβλίο εἴχαμε τελικὰ ἔναν ξενικὸ μύθο ποὺ δίνονταν μὲ τρόπο ὄπωσδήποτε οἰκεῖ, στὰ τρία ἐπόμενα βιβλία γίνεται τὸ ἐντελῶς ἀντίθετο, ἀφοῦ δὲ Μπακόλας, ἀξιος μεταφραστῆς τοῦ Φῶκνερ, μιλᾷ μὲ τρόπο ἐντελῶς ξενικό. Τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ μέχρι τότε ἔργου του ἥταν ἡμιτελὲς καὶ ἀδικο γιὰ τὸν Μπακόλα. Γιατὶ, ἔνα πράγμα ἥταν βέβαιο· πῶς ὁ Μπακόλας ἔδινε ὑψηλὰ δείγματα μιᾶς σύγχρονης εὐαίσθησίας καὶ στοχασμοῦ ἐνῶ κανένας δὲ θὰ μποροῦσε ν' ἀμφισβήτησει τὸ νεῦρο καὶ τὴν ἐκφραστική του ἀρτιότητα. Στὸ σημεῖο αὐτό, φαίνεται πῶς ὁ Μπακόλας διέκρινε τοὺς δυὸ δρόμους ποὺ ξανοίγονταν μπροστά του· ἡ δηλαδὴ θ' ἀφήνονταν καὶ θὰ κερδίζονταν ἀπ' τὴν ποίηση ἡ θὰ ἀξιοποιοῦσε ὅλα τὰ θετικὰ πεζογραφικά του στοιχεῖα. Κι εύτυχῶς, ὁ Μπακόλας ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν πεζογράφων ποὺ ἐκλέγουν τοὺς δύσκολους κι ἐπίπονους τρόπους καὶ κατάφερε μὲ τὸ τελευταῖο του βιβλίο, «Μυθολογία», νὰ ἀξιοποιήσει καὶ νὰ συνδυάσει ὅλες του τίς ἀρετές, σκορπίζοντας κάθε ἐπιφύλαξη. Στὴ «Μυθολογία» («Δώδεκα ἀλληλένδετα», μ' ὅλη τὴ σημασία τῆς ἔκφρασης, «διηγήματα») συντίθεται ὁ οἰκογενειακὸς μύθος τοῦ παποῦ τοῦ συγγραφέα, μέσα στὰ τριάντα τελευταῖα χρόνια τῆς τουρκοκρατίας στὴ Θεσσαλονίκη καθὼς καὶ στὰ δέκα πρῶτα μεταπελευθερωτικά. Δώδεκα περίοδοι ἡ χρονικὲς στιγμές αὐτοῦ τοῦ χρονικοῦ πλαισίου ποὺ καταφέρνουν νὰ συνθέσουν μιὰ πανοραμικὴ εἰκόνα τόσο τῆς προσωπικῆς πορείας καὶ ἔξελιξης τοῦ ἡρωα δόσο καὶ τοῦ γενικοῦ ιστορικοῦ, πολιτικοῦ, κοινωνικοῦ, ἐθνικοῦ, κι ὅποιου ἄλλου περίγραφου. Κι ὅλα αὐτά, μεταφερμένα σὲ μιὰν ἐπικαιρότητα, σ' ἔνα ἀπόλυτα σύγχρονο ἐνδιαφέρον, ἔξαιτίας τῆς προσωπικῆς συμμετοχῆς καὶ μέθεξης τοῦ συγγραφέα, ἀδρατης, μὰ τόσο κυριαρχικῆς στὰ διηγούμενα. Μιὰ προσωπικὴ συμμετοχὴ ποὺ συντελεῖται μὲ τὴν ίδιαν πηγή, μὰ τόσο καθαρὴ ὀπτική του γωνία, μὲ τὶς διαστάσεις ποὺ παίρνουν μέσα του τὰ τεκταινόμενα καὶ ποὺ στὴ συνέχεια ἀναδίνονται μὲ τὸ δικό του ἀξεπέραστο καὶ τόσο προσωπικὸ λόγο. Ἀληθινά, δὲν ξέρω ἐν ἡ μεταπολεμικὴ μας πεζογραφία ἔχει νὰ ἐπιδείξει πολλὰ ὑψηλότερα δείγματα ἀπ' τὴ «Μυθολογία» τοῦ Μπακόλα. «Ἐνα βιβλίο ποὺ σὲ παροτρύνει νὰ σκεφτεῖς πῶς δὴλη αὐτὴ ἡ μακρόχρονη προεργασία τοῦ συγγραφέα δξεῖτε τὸν κόπο. »Ἐνα βιβλίο ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ σὰν τὸ στίγμα τῆς ἔξελιξης τῆς πεζογραφίας τῆς Θεσσαλονίκης, ποὺ είναι ἡ συνισταμένη τῆς πρωτοπορίας καὶ τῆς δεκτικότητας τῶν νεωτερισμῶν τῆς γενιᾶς τοῦ 30 στὸν τόπο αὐτό, καὶ τοῦ μηνύματος τῆς «ἐποχῆς» καὶ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὶς προηγούμενές του μεταπολεμικές γενιές.