

# ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΖΩΗ

## Τεύχος 3 - Αύγουστος 1966

### 7. Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ

Τὴν εἰκόνα τῆς ποίησης στὴ Θεσσαλονίκη συμπληρώνουν ἀρκετοὶ ποιητές, ποὺ χωρὶς νὰ εἶναι πάντοτε νεώτεροι τῶν προηγουμένων, πρωτεμφανίστηκαν μέσα στὰ χρονικὰ πλαίσια τῆς τελευταίας δεκαετίας: Στ. Βαλιούλης, Ν. Γρηγοριάδης, Ἀν. Εναγγέλου, Αὔρ. Εύστρατιάδης, Δ. Καΐσης, Ν. Καρανικόλας, Θ. Καρυπίδης, Μ. Κέντρου - Ἀγαθοπούλου, Μ. Μέσκος, Δ. Μπαγλάνης, Χρ. Σαμιουηλίδης καὶ ὁ πρόωρα χαμένος Γιώργος Σεφερτζῆς. Μεταξὺ τῶν πιὸ νέων τουλάχιστον αὐτῆς τῆς διάδαστος διφεύλει κανεὶς νὰ εξχωρίσει τὴν παρουσία τοῦ 'Ανεστη Εναγγέλου. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ποιητές αὐτοὺς ἐμφανίστηκαν ἡ ἀπὸ τὶς στήλες τῆς «Διαγωνίου», ποὺ συνεχίζει τώρα τὴ δευτερη περίοδο ἐκδόσεώς της, ἡ ἀπὸ τὸ περιοδικὸ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ, ποὺ χωρὶς νὰ ἐκφράζει πιὰ μιὰ ἴδιατερη πνευματικὴ στάση καὶ φιλοξενώντας μιὰ εὐδύτερη καὶ ποικιλή λογοτεχνικὴ παραγωγή, ἐκάλυψε μὲ τὴ συνεχῆ του κυκλοφορία δῆλη τὴν τελευταία δεκαετία.

● ΚΑΙ Η ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ; "Τστερα ἀπὸ μιὰ μακρὰ περίοδο ὑπεροχῆς τῆς ποίησης ἡ διαπίστωση μιᾶς ἐναλλαγῆς δὲν εἶναι ἵως πρόωρη. Ἀπὸ τὸν Παῦλο Παπασάπη καὶ τὸν Τηλέμαχο 'Αλαβέρα ὡς τοὺς νεώτερους Κώστα Λαζά καὶ Σάκη Παπαδημητρίου, τὸ σύνολο τῶν πεζογράφων τῆς Θεσσαλονίκης ποὺ ἐμφανίστηκαν ὑστερα ἀπὸ τὸ 1950 (Βασίλης Βασιλικός, Νίκος Μπακόλας, Νίκος Καχτίσης, Γιώργος Χειμωνᾶς, Νίνα Κοκκαλίδου - Ναχμία, Ντίνος Χριστιανόπουλος, Γιώργος Ιωάννου καὶ Χρίστος Σαμιουηλίδης) συνέχισε μὲ λιγοστὲς ἔξαιρέσεις τὴν παραδόση τῆς Θεσσαλονικιώτικης πεζογραφίας τῶν ἐσωτερικῶν ἀναζητήσεων καὶ ἐπιτεύξεων, ἡ δοπία σήμερα, ὑστερα ἀπὸ τὴν ἔδοση τῶν τελευταίων βιβλίων τῶν Γ. Χειμωνᾶ, Γ. Ιωάννου καὶ Ν. Μπακόλα, ξαναβρίσκεται στὶς πιὸ προχωρημένες θέσεις τοῦ νεοελληνικοῦ πεζοῦ λόγου.

● ΕΔΩ, μὲ τὴ σημειώση πῶς ὁ γρήγορος βηματισμὸς δὲν ἐπέτρεψε οὔτε τὴ μνεία καν τῆς παλαιᾶς καὶ νέας φρουρᾶς τοῦ δοκιμίου καὶ τῆς κριτικῆς (ἀπὸ τὸν Π.Σ. Σπενδωνίδη, τὸν Π. Θρολογῆς καὶ τὸν Ἀχ. Καλεύρα ὡς τὴ Ν. 'Αναγνωστάκη, τὸν Π. Μουλλᾶ, τὸν Β. Νησιώτη, τὸν Ἀμύντα Παπαβασιλείου, τὸν Ἡλ. Πετρόπουλο καὶ τὸν Β. Φράγκο), θὰ μποροῦσε νὰ λήξει καὶ μάλιστα αὐτὴ ἡ σύντομη ἀναδρομή. Ἄντιον δένεται παρὰ τὴν ἐλλιπῆ ἀπαρίθμηση προσώπων καὶ περιοδικῶν, διποὺ ἡταν φυσικὸ ἐρήμην τῶν κειμένων νὰ καταλήξει, κατάφερνε ἡ μὲν σπουδὴ τῆς νὰ μὴν ἀγνοήσει, ἡ δὲ σχηματικότητά της νὰ μὴν παραχαράξει τὰ οὐσιώδη γνωρίσματα τῆς φυσιογνωμίας ποὺ είχε νὰ περιγράψει.

Π. ΣΩΤΗΡΙΟΥ