

ωρ. ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ
τ. 37/1 χειρόνησος 1996-1997
c. 79-82

κ ρ ι τ ι κ ή

BENETIA ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

‘Η τελείωση καί τό τέλος
τῆς μεταπολεμικῆς πεζογραφίας

Νίκος Μπακόλας. *Η άτελειωτη γραφή του αιματος.* Αθήνα, Κέδρος 1996, 436 σελ.

“Οταν ἔνας συγγραφέας ἔχει ἥδη πίσω του ὀγκώδες καί σημαντικό ἔργο, ὅταν ἔχει συγχροτήσει τόν μυθικό του κόσμο καί τό ἀφηγματικό του ὄφος, ἔνα και νούριο βιβλίο καί μάλιστα τό τελευταίο, ὅπως μᾶς προειδοποιεῖ, προσθέτοντας κι ἔνα «ἴσωας», τό ὅπισθόφυλλο, εἰναι φορτωμένο ἐξαρχῆς μέ ἔναν ἀσήκωτο ὅριζοντα προσδοκιῶν. “Έχουμε ἐνώπιόν μας τήν ἡθελημένη ὀλοκλήρωση ἐνός πεζογραφικοῦ ἔργου, ὁ συγγραφέας τοῦ ὅποιου εἶχε τήν τύχη καί τίς δυνάμεις νά τό προχωρήσει ὥπως καί ὅσο ἥθελε καί νά τοῦ δώσει τό τέλος πού ἥθελε. “Οσο κι ἀν ἀναζητοῦμε σ’ αὐτό τή γνώριμή μας ἀπόλαυση, ἡ κρίση μας δέν μπορεῖ παρά νά λάβει ὑπόψη τής τό σύνολο τῆς προσπάθειας καί τί προσθέτει ὁ τελευταίος λίθος στό οικοδόμημα· καί τότε γίνεται καί ἡ ἀπόλαυση βαθύτερη καί διαρκέστερη.

Στό πεζογραφικό ἔργο τοῦ Μπακόλα κεντρική θέση κατέχει ἀναμφισβήτητα ἡ τετραλογία ἡ ὅποια ἀποτελεῖται ἀπό τόν Κήπο τῶν πριγκήπων (1966), τή Μυθολογία (1977), τή Μεγάλη πλατεία (1987) καί τήν Καταπάτηση (1990). Η Μεγάλη πλατεία ἀποτελεῖ τόν πυρήνα τῆς τετραλογίας, ὅχι μόνο γιατί εἰναι ἔνα πολυσήμαντο ἀπό πολλές ἀπόψεις μυθιστόρημα, ἀλλά γιατί συνθέτει καί ἀποκαλύπτει τή συγγραφική προσπάθεια τοῦ Μπακόλα ἔως ἐκείνη τή στιγμή. Τοῦ χρειάστηκαν τριάντα χρόνια συγγραφικῆς δουλειᾶς, πού σημαδεύτηκε ἀπό τόν συνεχή πειραματισμό μέ τίς ἀφηγματικές τεχνικές, τήν πάλη μέ τήν ποιητικότητα τῆς πρόξας, μέ τόν σκοτεινό κόσμο τῶν ὀνείρων καί τῆς ιστορίας γιά νά ἐπεξεργαστεῖ στή συνείδησή του, νά μεταπλάσει καί νά ἀποδώσει λογοτεχνικά τόν κεντρικό κορμό τῶν βιωμάτων του, πού ἐκκινοῦν ἀπό τά δεινά τοῦ πολέμου καί τῆς Κατοχῆς ἀλλά ὀξύνονται δραστικά μέ τόν Ἐμφύλιο καί τή μετεμφύλιακή ἐποχή. Μ’ αὐτή τήν ἔννοια, τό ἔργο του είναι ἀπό τά σημαντικότερα τῆς μεταπολεμικῆς μας πεζογραφίας. Κι ἐδῶ τό μεταπολεμική δέν νοεῖται ὡς ἀπλός χρονικός προσδιορισμός ἀλλά δηλώνει τήν πεζογραφία πού ἐκκινεῖ καί περιελίσσεται γύρω ἀπό τά κοσμογονικά αὐτά γεγονότα. Βέβαια, ὁ Μπακόλας ἔχει ἀνάγκη νά πηγαίνει καί πιό πίσω στούς ἀλλεπάλληλους πολέμους τῶν ἀρχῶν τοῦ αἰώνα, στόν Μακεδονικό Ἀγώνα, στή Μικρασιατική καταστροφή. Μέσα στήν ἀργή διαδικασία σταδιακῆς συγγραφικῆς πολιορκίας καί ἀποκάλυψης τοῦ τελικοῦ στόχου προηγήθηκε ἡ ἀναδίφηση στό παρελθόν, μέ τή συνδρομή τῆς μυθολογίας (στό ὄμώνυμο βιβλίο ἀλλά καί —διαφορετικά— στόν Κήπο τῶν πριγκήπων). Στή Μεγάλη πλατεία τό παρελθόν χωνεύθηκε καί μεταπλάστηκε στό πρώτο μέρος καί στούς μέσους χρόνους γιά νά φτάσει ἀνετότε-

ρα, στό δεύτερο μέρος τοῦ βιβλίου, στήν κρίσιμη ἐποχῇ. Τελικά, ἡ τετραλογία χαρακτηρίζεται ἀπό τή συγχινητική ἐπιμονή νά ἀνιχνευθοῦν, μέ δλους τούς διυνατούς ἀφηγηματικούς τρόπους (πού ἀποσχοποῦν στή μείξη τοῦ ὑποκειμενικοῦ καί τοῦ ἀντικειμενικοῦ καί στή διαλεκτική τῆς συνείδησης μέ τόν ἔξω κόσμο), οἱ ποικίλες σχέσεις τοῦ ἀτόμου μέ τό περιβάλλον του, ἡ ἀτομική καί ἡ συλλογική μνήμη, ἡ διαμορφωτική ἐπίδραση τοῦ χρόνου πάνω στούς ἀνθρώπους καί τά πράγματα. Μέσα ἀπό ἐπάλληλους κύκλους ίστορικῶν καταστροφῶν, θανάτων, ἡττημένων ἐρώτων, διαφεύσεων καί τύφεων, τό ἀφηγηματικό σύμπαν τοῦ Μπαχόλα κατακλύζεται ἀπό τά αἰσθήματα τῆς φρίκης, τῆς ἡττας, τῆς ματαιότητας, χωρίς νά σταματᾶ σέ κανένα ἀπό αὐτά.

Κι ἐνῶ φαινόταν πώς μέ τήν Καταπάτηση τό σύμπαν αὐτό κάπως ὄλοκληρώθηκε, Ἡ ἀτέλειωτη γραφή τοῦ αἴματος ἐπανέρχεται στόν ἵδιο κύκλο ίστορικῶν γεγονότων καί αἰσθημάτων, μέ τή μεγαλύτερη, ἔως τώρα, χρονική ἀκτίνα: ἀπό τόν Μακεδονικό Ἀγώνα (1904) μέχρι τή δικτατορία τοῦ '67. Τό βιβλίο ἀποτελεῖται ἀπό τρία μέρη: Πρίν ἀπό τόν κατακλυσμό, Ὁ κατακλυσμός, Μετά τόν κατακλυσμό. Ὁ κατακλυσμός δέν είναι ἄλλος ἀπό τόν πόλεμο καί τήν Κατοχή, πού τίθενται ἔτσι καί πάλι στό κέντρο τῆς μυθιστορηματικῆς δομῆς. Ἡ ἐπιλογή ὡστόσο μιᾶς βιβλικῆς καταστροφῆς δείχνει ἐξαρχῆς τήν πρόθεση τοῦ συγγραφέα νά προβάλει τήν ίστορία του σ' ἕνα μυθικό φόντο πού ἐκπορεύεται αὐτή τή φορά (στόν Κῆπο ἀκούμποῦσε στόν μύθο τῶν Ἀτρειδῶν) ἀπό τήν Ἀγία Γραφή. Πράγματι τά στοιχεῖα ἀπό τή Βίβλο είναι ἀρκετά: στό πρῶτο κεφάλαιο, μέσα στή φρίκη τοῦ διπλοῦ φονικοῦ καί τής αὐτοχειρίας, ἕνα μωρό σώζεται, σάν ἀπό θαῦμα, θυμίζοντας τή σωτηρία τοῦ Μωυσῆ. Τό μωρό αὐτό, ἡ Εἰρήνη Ἐλισάβετ, θά κρατήσει τό κεντρικό νῆμα τῆς πλοκῆς, ἐπιβιώνοντας μέσα ἀπό τούς πιό μεγάλους κινδύνους, προστατευμένη ἀπό μιά θεῖκή χάρη. Τέσσερις χαρακτῆρες παραπέμπουν στούς τέσσερις εὐαγγελιστές: ὁ Μάρκος καί ὁ (πρώην τελώνης καί ἀγαθότατος) Μαθίώς είναι ἀπό τούς κύριους, ὁ γιατρός Λουκᾶς ἐμφανίζεται στό δεύτερο μέρος τοῦ βιβλίου, ἐνῶ ἀμυδρή μόνο παρουσία ἔχει ὁ Ἰωάννης Βροντερός (γιό τῆς βροντῆς τόν ὀνομάζει ὁ Ἰησοῦς στή Γραφή), πού μουρμουρίζει φράσεις ἀπό τήν Ἀποκάλυψη. Ἄλλα ἐπεισόδια θαυματουργά, ὅπως τά φάρια πού πέφτουν ἀπό τόν οὐρανό, ἡ ἐπί τοῦ ὅρους συν-ομιλία, οἱ ποιμένες πού δίνουν καταφύγιο στή μικρή Εἰρήνη, δευτερεύοντες χαρακτῆρες ὅπως ἡ Βηθλεέμ καί ἡ Γεθσημανή, ἀλλά καί φράσεις ἀπό τή Θεία Λειτουργία σκόρπιες μέσα στόν λόγο, συμπληρώνουν τόν θρησκευτικό καμβά τῆς ἀφήγησης.

Τό ἐρώτημα είναι πῶς λειτουργοῦν τά δάνεια αὐτά ἀπό τήν Ἀγία Γραφή. Σέ καμιά περίπτωση δέν δημιουργοῦν θρησκευτικό αἴσθημα μέ τήν ἔννοια τῆς πίστης σέ μιά ὑπέρτατη δικαιοσύνη πού ἀπονέμεται ἔστω καί στό τέλος καί ἀποκαθιστά τήν θήική τάξη καί τούς ἀδικημένους. Αἴσθημα πού δέν προσιδιάζει ἐξάλλου καθόλου στό ἀφηγηματικό σύμπαν τοῦ Μπαχόλα. Ἀντίθετα, πολλά ἀπό τά παραπάνω θρησκευτικά μοτίβα ὑποσκάπτονται ώς πρός τή θρησκευτικότητά τους καί αὐτοκυρώνονται μέσα ἀπό τό χώνεμά τους στή λαϊκή παράδοση, ἡ ὅποια δίνει τόν κυρίαρχο τόν στό ὄφος τοῦ μυθιστορήματος. Δέν είναι μόνο οἱ μακροσκελεῖς, περιγραφικοί τίτλοι τῶν κεφαλαίων πού θυμίζουν λαϊκές φιλλάδες (τή Φιλλάδα τοῦ φανταστικοῦ Μαρμαλουκίωνα ὀνειρεύεται πῶς γράφει ὁ συγγραφέας στόν ἐπίλογο) ἡ ἡ παραπομπή στόν Μαχρυγιάννη. Είναι ἡ ἀγροτική, παραδοσιακή νοοτροπία πολλῶν χαρακτήρων, μέ σημαντικό-

τ. 37/1 Χειρόνος 1996-1997
σ. 79-82

τερους τόν παππού και τή γυναίκα του (χαρακτήρες έντελως άσυνήθιστοι στά όστικά μυθιστορήματα τοῦ Μπαχόλα), είναι οἱ μαγείες, τά θαύματα, οἱ γύφτοι, ὁ κατηραμένος δριψ ἀλλά κυριότατα μιά γλώσσα ἡ ὅποια, χωρίς νά ἀπομακρύνεται ἀπό τόν οίκειο ρυθμικό λόγο τοῦ συγγραφέα, προσπαθεῖ νά ἀποδώσει βασικά στοιχεῖα τῆς λαϊκῆς ἀφήγησης, ἀντιφατικά, ὡς γνωστόν, μεταξύ τοις: τή γενίκευση και ταυτόχρονα τήν ἐμμονή στή λεπτομέρεια, τή λεκτική ἀπόλαυση τῶν παραμυθάδων πού καμιά σχέση δέν ἔχει μέ τή λεξιλαγνεία τῶν λογίων, τό ἀποσπασματικό και τό ύπαινικτικό, και τήν ἵδια στιγμή τήν ἐπανάληψη και τά συνώνυμα.

Ἐπομένως, ἔχουμε ἐδῶ ἔναν πειραματισμό σέ ἐντελῶς διαφορετικό ἐπίπεδο ἀπό ἔκεινο πού μᾶς είχε συνηθίσει ὁ Μπαχόλας. Ἐνῶ στά προηγούμενα βιβλία ὁ πειραματισμός ἐστιαζόταν στό ἀφηγηματολογικό ἐπίπεδο μέ στόχο τήν πολυπλοκότητα τῶν συγχρουσιακῶν σχέσεων τῆς συνείδησης μέ τό περιβάλλον, ἐδῶ ἡ τριτοπρόσωπη παραδοσιακή ἀφήγηση κρύβει ἔναν πειραματισμό στό ἐπίπεδο τῆς ἐπιλογῆς και τῆς παρουσίασης τῆς μυθιστορηματικῆς ὕλης, τῆς ἵδιας τῆς ἐκφορᾶς τοῦ λόγου. Μιά ἀναζήτηση πού προκύπτει ἀπό τήν ἀνάγκη τοῦ συγγραφέα νά προεκτείνει τήν ἐπέξεργασία τῆς ἐμπειρίας του και τή μυθιστορηματική τῆς ἀπόδοση σέ βάθος και σέ πλάτος και προϋποθέτει ἀξιόλογο ἀπόθεμα δυνάμεων.

“Οπως σημείωσα στήν ἀρχή, στά βιβλία τοῦ Μπαχόλα ἔξελίσσεται μιά ἀτελίωτη πάλη τῶν μυθιστορηματικῶν προσώπων μέ τά σκοτεινά στοιχεῖα τοῦ μέσα και ἔξω κόσμου. Μιά πάλη πού ἔγινε προσπάθεια νά ἀποδοθεῖ στήν ἀρχή μέ μιά ἐσωστρεφή ἐντελῶς γραφή, κατόπιν μέ τή σταδιακή εἰσβολή τῆς ἴστορίας, μέ μυθολογικό ἔνδυμα ἡ χωρίς. “Οσο κι ἄν τό παρόν βιβλίο τό τιτλοφορεῖ ‘Ἡ ἀτέλειωτη γραφή τοῦ αἴματος, ταυτίζοντας στήν οὐδία τή ζωή μέ τή γραφή, ἔμεις ἔρουμε πώς ἔνω «τά πάθια και οἱ καῦμοι τοῦ κόσμου» πράγματι δέν ἔχουν τελειωμό, οἱ γραφές ἔχουν τό τέλος γιά τόν Μπαχόλα είχε ἀνάγκη ἀπό τήν ἀκραία ἐπίταση τῆς ὁδύνης τῆς σύγχρουσης και ταυτόχρονα τήν ἔξαϋλωση τῆς, τήν ἀνάληψή της στή σφαίρα τοῦ μοιραίου, τοῦ μυστηριακοῦ. Αύτούς τούς στόχους ἔξυπηρετεί τό λαϊκοθρησκευτικό σκηνικό πού περιέγραφα παραπάνω. Ἐγχείρημα ὄπωσδήποτε ἐπικίνδυνο, γιατί τό ἀποτέλεσμα μπορεῖ νά ξεπέσει ἀφενός στήν αἰσθηματολογία, ἀφετέρου στήν ἐπιτήδευση τοῦ λόγιου πού μιμεῖται τό λαϊκό.

Τό βιβλίο πέτυχε τόν στόχο του και ξέφυγε τούς κινδύνους. “Οσο κι ἄν ἀκούγεται παράδοξο γιά ἔναν συγγραφέα πού ἀπό τήν ἀρχή καταλογογραφήθηκε στούς νεοτερικούς, είναι οἱ ρίζες του στόν ρεαλισμό πού συγχρατοῦν τήν ὅλη κατασκευή. Τό πρώτο μέρος (Πρίν ἀπό τόν κατακλυσμό) είναι βέβαια κάπως βεβαρημένο ἀπό τή λαϊκοθρησκευτική μυθολογία, ἀλλά ἔκει κτίζεται τό κλίμα τοῦ μοιραίου, τοῦ μυστηρίου, τοῦ θαύματος και τῆς ὁδύνης. Ωστόσο, τά μυστήρια δέ μένουν ποτέ ὡς τό τέλος ἀνεξήγητα ἀλλά βασίζονται σέ μιά μυστική ἐπικοινωνία ψυχῶν, σωμάτων και φυσικῶν φαινομένων. Τά θαύματα γίνονται ἀντικείμενα διαπραγμάτευσης και χρησιμοποιοῦνται γιά τήν οίκονομία τοῦ ἔργου. Ἡ μοίρα δέν είναι τελικά παρά ἡ ἀδυναμία τῶν ἀνθρώπων νά καθορίσουν ὅτιδήποτε, ίπακούοντας στίς ὅχι ἀνεξήγητες ροπές τους. Κινητήρια δύναμη παραμένει ὁ ἔρωτας εἴτε στήν ἀρνητική ἐκδοχή του (τό βιβλίο ἀρχίζει μέ ένα φονικό ἀπό ἔρωτική ἀπελπισία) εἴτε στή θετική τό πρώτο μέρος τελειώνει μέ τό ἀνεπανάληπτης εὐαισθησίας σμιξμο τοῦ Λάζαρου και τῆς Εἰρήνης, ἐνῶ

τό δεύτερο μέ τή γέννηση τῆς κόρης τους Ἀναστασίας. Τελικά, ἡ συσσώρευση πού βαραίνει τό πρῶτο μέρος δικαιώνεται στό δεύτερο καί ἰδίως στό τρίτο, ὅπου ὅλα φτάνουν στὶς ἀκραίες τοις συνέπειες καί ἡ ὀδύνη ἀγγίζει τά ἀνθρώπινα ὅρια στὸν βίο τῆς Ἀναστασίας, ἐπαληθεύοντας, γιά μιά ἀκόμη φορά, τὴν παρατήρηση πώς τά ἀνθρώπινα συμβάντα καί τά ἱστορικά γεγονότα ἀποκαλύπτουν τῇ σημασίᾳ τους κυρίως μέ τίς συνέπειές τους. Δέν είναι τυχαίο ἐπομένως πώς, μολονότι ὅλοι οἱ χαρακτῆρες είναι ἔξαιρετικά ἐνδιαφέροντες, ὁ παππούς καί ἡ δισέγγονη Ἀναστασία, οἱ ὅποιοι σημαδεύουν τὴν ἀρχή καί τό τέλος τοῦ βιβλίου ἀντίστοιχα, είναι οἱ πιο σπαρακτικοί, καθώς συνενώνουν τὴν παθητικότητα ἀπένοντι στά ἀλλεπάλληλα κτυπήματα μέ τή δύναμη τῆς ἐπιβίωσης.

Ἡ ἀτέλειωτη γραφή τοῦ αἵματος ἔξαντλεῖ, νομίζω, τίς δυνατότητες λογοτεχνικῆς ἐπεξεργασίας τῶν βιωμάτων τοῦ πολέμου καί τῆς μεταπολεμικῆς ἐποχῆς. Δεδομένου ὅτι μᾶς ἔχουν λείψει ἀπό καιρό ἄλλοι μεγάλοι μεταπολεμικοί (μέ τὴν παραπάνω σημασία) συγγραφεῖς, ὅπως ὁ Στρατῆς Τσίρκας καί ὁ Ἀλέξανδρος Κοτζιάς, δέν ξέρω τί ἄλλο μπορούμε νά περιμένουμε. Ἀπόπειρες ἐκμετάλλευσης τοῦ ἔδιου ύλικου ἀπό νεότερους, ὅπως τά Γυάλινα σύνορα τῆς Λευκῆς Μολφέση, δείχνουν, πρός τό παρόν, τὴν ἀμηχανία καί τό δέος τους μπροστά στό μέγεθος τῶν ἐμπειριῶν αὐτῶν. Ὡστόσο, ὁ βιασμός τῆς προσωπικῆς ζωῆς καί τῶν αἰσθημάτων, οἱ προδοσίες, οἱ φόβοι πού ἐπαληθεύονται, οἱ ἀνεπούλωτες πληγές, τά ἀδιέξοδα καί οἱ ἀδυναμίες, ἀλλά καί ἡ δύναμη τοῦ ἐνστίκτου, τῆς ἐσωτερικῆς κρυφῆς γνώσης, τῆς μυστικῆς ἐπικοινωνίας, δέν χρειάζονται ἀπαραίτητα μιά Κατοχή κι ἐναν Εμφύλιο γιά νά γίνοιν ἀντιληπτά. Ἀρκεῖ ἡ βαθιά εὐαισθησία πού ἡ τέχνη τοῦ Μπακόλα μᾶς ἔμαθε καί πού ἔξανθρωπίζει ὅτι ἀγγίζει, ἀκόμη καί τά πιο ἀποχροιυστικά καὶ ὀδυνηρά πράγματα.