

Κυριακάτικη "ΑΥΓΗ"
20.7.1997 c. 43

η κυριακάτικη ΑΥΓΗ
20 ΙΟΥΛΙΟΥ 1997 43

ΒΙΒΛΙΟ

Η σκοτεινή μοίρα του αίματος

EΙΝΑΙ πικρός ο λόγος του Νίκου Μπακόλα στο ενδέκατο -τελευταίο για την ώρα- πεζογραφικό του βιβλίο «Η ατέλειωτη γραφή του αίματος», πικρός σαν τους στίχους από το χορικό του Σοφοκλή: «... Πολλά τα δεινά κουδένα ανθρώπου δεινότερον πέλει...». Διατρέχοντας το πολυσέλιδο αυτό μυθιστόρημα, βλέπεις να ξετυλίγεται η ιστορία ή, πιο σωστά,

Του ΤΑΚΗ ΜΕΝΔΡΑΚΟΥ

οι ιστορίες, με στόχο να αποκαλύψουν και να επιβεβαιώσουν ακόμη μια φορά το απεγνωσμένο της πάλης της ύπαρξης με τον περίγυρό της, αλλά και με τον εαυτό της, μεσαστη δίνημας μόνιμα ταρσογμένης εποχής. Πατί ο Θεσσαλονικιός συγγραφέας, αντίθετα από τον Γκαμπριέλ Γκαρθία Μάρκες (με τον οποίο κάποια συγγένεια τον δένει), που αφήνεται στην παντοδυναμία του μύθου, επιμένει, διώς και σε προηγούμενα έργα του, να συνδέει αδιάρρηκτα τα πρόσωπα των αιφνιγμάτων του με τα ιστορικά και κοινωνικά δρώμενα του καιρού τους.

Κι αυτή τη φορά, λοιπόν, θα κεντήσει το μυθιστόρημά του στον καμβά μιας πεντηκονταετίας, που αρχίζει από τον Αύγουστο του 1923 σε ένα μικρό χωριό της Χαλκιδικής και λήγει στη Θεσσαλονίκη την περίοδο της δικτατορίας των συνταγματάρχων. Η ιστορία ξεκινάει με ένα διπλό φόνο και μια αυτοκτονία. Θύματα δύο αδελφές και θύτης άλλα και αυτόχειρας ένας χωροφύλακας από την Πελοπόννησο, που οδηγείται στο φόνο από το ανεκπλήρωτο πάθος του για τη μία από τις αδελφές. Από εκεί αρχίζει η γραμμή του αίματος, γραμμή που σύρεται και καταγράφει τη μοίρα τριών γενεών, δεδομένου ότι αυτοί οι τρεις θάνατοι θα αποτελέσουν το εφαλτήριο του όλου



ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ
«Η ατέλειωτη γραφή
του αίματος»
Μυθιστόρημα
Εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ

μύθου.

Από τις πρώτες ακόμη σελίδες τελειώνει η δράση των τριών αυτών προσώπων και απομένει μόνο το φάσμα τους να πλανιέται ώς το τέλος. Τώρα στο προσκήνιο θα φανούν όλοι εκείνοι που θα δώσουν το υλικό και την ευκαιρία στον

πεζογράφο να προχωρήσει στη σύνθεση και στους δεξιοτεχνικούς του χειρισμούς: Ο συνταγματάρχης Μάρκος, θετός πατέρας του δολοφόνου, ο «παππούς», πατέρας των δολοφονημένων γυναικών, ο Μαθιός, ένας χιμαιρικός φυσιοδίφης, ο Λάζαρος, πραγμα-

τικός γιος του συνταγματάρχη, η εγγονή του παππού και άλλα δευτερεύοντα πρόσωπα.

Μ' αυτά τα στοιχεία ο Νίκος Μπακόλας θα επιχειρήσει και θα πετύχει θαυμαστά να υφάνει τον αφηγηματικό του ιστό, στηρίζοντάς τον, μεταξύ άλλων, στις αντιπαραθέσεις αντίρροπων δυνάμεων, και στο παιχνίδι των αντιθέσεων. Πλέι στο πρόσωπο, σχεδόν, θα τοποθετήσει τον αγτίποδά του: κοντά στον πικραμένο και κακό θετό γιο υπάρχει ο καλός, προοδευτικός, γνήσιος γιος. Το σκλήρο συνταγματάρχη Μάρκο, ήρωα των Ταγμάτων Ασφαλείας, θα αντιμετωπίσει ο σαγανός χωρικός και ο νειροπόλος Μαθιός. Οι χιμαιρικές καταστάσεις του τελευταίου θα βρίσκουν πάντοτε αντιμετώπημα ωμή προγματικότητα και ο τρυφερός έρωτας της εγγονής θα καταρρακθεί από τη συμπεριφορά ενός κακομαθημένου νεαρού. Και όλα αυτά τοποθετημένα μέσα στο ιστορικό πλαίσιο του εθνικού διχασμού, της μεταξικής δικτατορίας, του εμφυλιοπολεμικού και μετεμφυλιοπολεμικού κλίματος και των γνωστών εξελίξεων.

Και πάλι ο Νίκος Μπακόλας θα καταφέγγει στις καθολικές καταστάσεις, απ' όπου θα ανασύρει την απομική ανθρώπινη περιπέτεια σε δύλη της την ένταση και σε όλες της τις διαστάσεις και, αντίστροφα, μέσα από αυτήν θα αφήσει να διαφανεί το συλλογικό δράμα.

Μια λυρική διάθεση πλανιέται στο κείμενο, χωρίς να αφαίρει τίποτε από την αφηγηματική του ρώμη, ενώ η χάραξη των πρώσων - και ιδιαίτερα των εσωτερικών τους πορτρέτων - γίνεται με τόσο σταθερό χέρι και με τόση δύναμη, ώστε να παραβλέπει και να ξεχνάει κανείς τις -κάποτε σκανδαλιστικές- συμπτώσεις που απειλούν την πειθώ και την κατά τα άλλα άριτια δομή του μυθιστορήματος.