

Σύγχυση: το στίγμα της εποχής

Ο ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ, Α' ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Όταν πριν από δύο χρόνια αναζήτησε κάποιος σε βιβλιοπωλείο της Αθήνας το μυθιστόρημα του Νίκου Μπακόλα «Ο κήπος των πριγκίπων» ο υπαλλήλος απόρρησε: «Πώς το είπατε;». Σήμερα όλοι γνωρίζουν το έργο του συγγραφέα. Το τελευταίο βιβλίο του τον «Η μεγάλη πλατεία» τιμήθηκε με το Α' Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος και επομένεται για την τρίτη του έκδοση. Η έκρηξη ενδιαφέροντος που ακολούθησε, από τον Τύπο και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αυφιδίασε τον Νίκο Μπακόλα, που ζύνε στη Θεσσαλονίκη

απομακρυσμένος από τους προβολείς της δημοσιότητας. Συνέντευξις, αφιερώματα σε περιοδικά, εκτεταμένες παρουσιάσεις και αναλύσεις του συνολικού έργου του έφεραν τον συγγραφέα στο προσκήνιο της επικαιρότητας. Και μπορεί μεν το '88 να ήταν η χρονιά που ο Ν. Μπακόλας έγινε ευρύτατα γνωστός, η παρουσία του όμως στη λογοτεχνική ζωή της χώρας μας είναι αισθητή μια 30ετία τώρα... «Έκεινο που με ενδιαφέρει είναι να γράψω κάποια βιβλία, όχι να γίνω διάσημος. Δε σπουδαίνεται βέβαια ότι δε μου αρέσει η επιτυχία. Δε

περιλαμβάνεται όμως στους στόχους και στις επιδιώξεις μου», λέει.

Δημοσιογράφος κατ' επάγγελμα (υπεύθυνος φιλολογικών και καλλιτεχνικών σελίδων, θεατρικός κριτικός), αλλά και μεταφραστής («η επαφή μου με τη πεζογραφία του Φώκνερ αποτελεί, εν μέρει, μια εξήγηση για την κατοπινή πορεία της μορφής των γραφτών μου», υποστηρίζει) κατόρθωνται να ξεκλέψουν κάποιες ώρες για να γράψει, επιλέγοντας γι' αυτό, το τραπέζι ενός συνηθισμένου χαφεντού, το δρόμο ή, τα γραφεία της εφημερίδας.

Η σημερινή συνέντευξη στην «Κ» δεν έχει ως αντικείμενο ούτε το πλούσιο λογοτεχνικό του έργο, ούτε τη διάσημη πλέον τριλογία του («Ο κήπος των πριγκίπων», «Μυθολογία», «Η μεγάλη πλατεία») ή τα μελλοντικά σχέδιά του. Με την απόσταση, αλλά και τη διεισδυτικότητα που χαρακτηρίζουν το βιβλία του συγγραφέα και τη σκέψη ενός πνευματικού ανθρώπου σχολάζει το παρόν μιλώντας για το παρελθόν αλλά και το μέλλον αυτής της χώρας.

Συνέντευξη στην ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

— Ποιά λέξη θα επλέγατε για να αποδώσετε το στίγμα της σημερινής εποχής;

— Η λέξη που ταιριάζει αυτό τον καιρό είναι: σύγχυση. Δε θα λέγα σήμερα, που είναι εξ αλλού απ' όλους παραδεκτή. Εκείνο που μας περιβάλλει είναι σύγχυση. Κανένας δεν είναι σίγουρος για το «ποιός είναι ποιός», «ποιός έχει δίκιο» ή το πρακτικότερο τι πρέπει να κάνουμε, σε ποιόν να καταφύγουμε για να βγούμε από αυτό το τέλμα που είναι πια επικίνδυνο. Πιστεύοντας πως όποιος ενώθηκαν σε Ελληνες δημούρησαν κάθε θετικό, νομίζω πως εκείνοι που μας χρειάζεται είναι κάποιοι άνθρωποι, ανεξαρτήτως παρατάξεων, έντιμοι, αποφασισμένοι να δουλέψουν, να γίνουν δυσάρεστοι, να συνεργαστούν. Είτε αυτό το σχήμα λέγεται οικουμενική κυβέρνηση, είτε κάπως αλλιώς.

— Αυτό που λέτε όμως είναι περισσότερο ουμανιστικό ή ου-



«Σήμερα είμαστε σε δυσκολότερη θέση απ' ότι με τον πόλεμο της Μικράς Ασίας ή το '74, με την Κύπρο. Εδώ και μερικά χρόνια νιώθω έναν τρόμο, έναν πανικό ότι κάτι θα πάθουμε», λέει ο συγγραφέας Νίκος Μπακόλας.

τοπιστικό παρά πολιτική λύση.

— Δεν το βλέπω θεωρητικά, αλλά εντελώς πρακτικά. Σήμερα είμαστε σε δυσκολότερη θέση από ότι με τον πόλεμο της Μικράς Ασίας ή το '74 με την Κύπρο. Εδώ και μερικά χρόνια νιώθω έναν τρόμο, έναν πανικό ότι κάτι θα πάθουμε. Πιστεύω πως είμαστε πολύ αδύναμοι. Χωρίς ερείσματα, χωρίς ηθικές αξίες. Ο κοσμός δε θέλει να αγωνιστεί για τίποτα.

— Μήπως επειδή λείπουν πια από τη πολιτική σκηνή οι χαρισματικοί γηγέτες, που θα δημιουργήσουν τα ερείσματα ή θα εμπνεύσουν τις ηθικές αξίες;

— Εγώ δεν πιστεύω τόσο στις χαρισματικές προσωπικότητες. Βέβαια ένας δυναμικός γηγέτης με ακτινοβολία και ικανότητες είναι θετικό στοιχείο και ίσως και απαραίτητο. Ο Βενιζέλος

ήταν ένα τέτοιο πρόσωπο. Τώρα έχουμε καταλάβει ότι και ο Καραμανλής ανήκε σε αυτή την κατηγορία. Τα τελευταία χρόνια —όχι μόνο αυτά της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ— υπάρχει βαθιά μια καθόδος των πάντων, ένα βιθύριμα αξέων. Το '23 η Ελλάδα ήταν καθημαγμένη και μετά από 17 χρόνια μόνο νίκησε στην Αλβανία μια αυτοκρατορία. Τότε όμως είχε αξίες και αρρεγές. Το απέδειξε και στην Κατοχή. Τώρα χάνονται. Αν ρωτήσουμε κάποιουν για ποιό ιδανικό θα ήθελε να αγωνιστεί δε νομίζω ότι θα πάγιναμε απάντηση. Σήμερα υπάρχει σωρεία σκανδάλων, τα οποία άλλες εποχές θα είχαν ξεσηκώσει τον τόπο για να τα στιγματίσει ή να τα αντιμετωπίσει. Αντ' αυτού, η αδιαφορία, η ανοχή.

— Εσείς που θα αποδίδατε

αυτή την αδιαφορία;

— Η παρατεταμένη αναφορά στα σκάνδαλα έχει δημιουργήσει ένα είδος εθνισμού. Οπως κολυμπάμε στις μολυσμένες ακτές, εν γνώσει μας ότι είναι μολυσμένες. Βλέπει ο Έλληνας, ζει τα σκάνδαλα, συνειδητοποιεί τις διαστάσεις τους, αλλά λίγο - πολύ συνήθισε και δεν αντιδρά.

— Ιως γιατί περιμένει να σπάσει ο φλοιός της προσωπικής του ασφάλειας, να θυγέι προσωπικά για να αντιδράσει.

— Ναι. Άλλα δεν μπορούσε να κατηγορήσουμε τον Ελλήνη γι' αυτό. Επαναλαμβάνω πως αν δεν έχουμε πνευματικές, ηθικές αξίες, πρόγνωμα για τα οποία να πιστεύουμε ότι πρέπει να αγωνιστούμε, δεν καταλαβαίνουμε ότι κινδύνευσμε.

— Σε ποιές ηθικές αξίες ανα-

φέρεστε;

— Δεν πιστεύουμε, κατ' αρχάς, στην αξία της παιδείας και της μόρφωσης. Ξέρουμε ότι ο Ντέταρι βγάζει περισσότερα χρήματα από τον καλύτερο γιατρό. Ούτε στην αξία της εργασίας πιστεύουμε. Είμαστε πολύ φυγότονοι. Η δημόσια διοίκηση είναι το πιο πρόσφορο παραδείγμα. Και από την απλή μιλάμε για την ανάγκη παραγωγικότητας. Ποιά παραγωγικότητα, δταν δεν δουλεύουμε; Οι αξίες για μένα είναι καλύτερη μόρφωση και περισσότερη δουλειά. Γιατί πρέπει να περιμένουμε γι' αυτό την πρόβληση του '92 και όχι του σήμερα;

— Ποιά πιστεύετε ότι είναι η θέση του λογοτέχνη στις συνθήκες που συνέπει;

— Παρ' όλο που είναι παραμεριμένος, παρ' όλο που κανείς δε ζητάει τη γνώμη του και γι' αυτό δεν μπορεί να επηρεάσει, εκείνο που έχει να κάνει είναι να λέει πάντα αυτό πιστεύει με ειλικρίνεια, είτε μέσα από τα βιβλία του, είτε όποτε του δίνεται η ευκαρία, να μη συμβιβάζεται κομματικά, να προβάλλει και να ανακινεί τις πραγματικές αξίες.

— Είχατε γράψει στον πρόλογο του «Κήπου των πριγκίπων»: «Το βιβλίο μου δεν είναι αναπόληση, ούτε φυγή. Είναι μια τύψη». Σήμερα πια τύψη θα ήταν ικανό κίνητρο για να γράψετε;

— Τύψη όχι για όσα έπραξα αλλά για όσα δεν έπραξα. Για όσα πιστεύα ότι είχα χρέος να κάνω και να δεν έκανα.