

ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Νίκος Μπακόλας, Ή κεφαλή. Αθήνα, έκδόσεις Κέδρος 1994, 119 σελ.

Θά μπορούσε νά πει κάποιος ότι, ἀν καί ὁ Νίκος Μπακόλας (γεν. Θεσσαλονίκη, 1927) ἐμφορεῖται ἀπό ἀνακυκλούμενες ιστορικές μνήμες ἡ ἐμμονές (πού χοντρικά ἔκτεινονται σ' ἔνα ἄνυσμα ἐθδομήντα χρόνων: ἀπό τή Μικρασιατική καταστροφή καί πέρα), ἐντούτοις ἡ ἐκμετάλλευση τῆς ιστορικῆς πραγματικότητας ἀπό τὸν συγγραφέα χωνεύει, μέ ἀμιγώς λογοτεχνικούς τρόπους, αὐτοβιογραφικά ἡ μυθοπλαστικά στοιχεῖα.

Μέ ἄλλα λόγια, ὁ πεζογράφος, ἐνῶ ἔχει τήν ἀνάγκη στὸ σύνολο σχεδόν τῆς πεζογραφίας του (στὰ ὄχτα βιθλία του: κι ἐδώ δέν ἀθροίζω τὸ πρώτο του) νά δημιουργεῖ ἔνα ιστορικὸ ὑπέδαφος, στὴν πορεία διαπιστώνουμε ὅτι χρησμοποιεῖ τήν ιστορία ὡς πρόφαση προκειμένου νά μιλήσει γιά ζητήματα πού ἀνήκουν στή σφαίρα τοῦ ἀτομικοῦ βιώματος· ἡ, ἀντιστρόφως, ἐμβολιάζει τήν προσωπικὴ ἐμπειρία του μέ συλλογικότερες μέριμνες, προσδίδοντας κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο μιά ἐποπτεία στή ματιά τοῦ ἀφηγηματικοῦ ὑποκειμένου.

ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Τό ἵδιο ἀκριβῶς πράττει καί στήν πρόσφατη πεζογραφική του κατάθεση. Ποιό εἶναι αὐτή τή φορά τό ιστορικὸ “ἐλατήριό” του; Ή «Μαρτυρία τοῦ Κωνσταντίνου». «Ἐνα χειρόγραφο πού ἔξιστορεὶ τήν ἀποτομή τῆς “κεφαλῆς” τοῦ Παύλου Μελᾶ (τῆς πλέον ρομαντικῆς προσωπικότητας τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα, ὡς ποῖος ἐγκατέλειψε τήν εὐζώα του στήν Ἀθήνα γιά νά εἰσχωρήσει, τό 1904, ὡς ζωέμπορος, μέ τὸ ψευδώνυμο Παύλος Δέδες, στήν κατεχόμενη ἀπό τούς Τούρκους Μακεδονία) ἀπό κάποιον σύντροφό του.

“Ἄν κάποιος τώρα ἀναζητοῦσε τόν ἀπευθείας πρόγονο τῆς Κεφαλῆς, θά σκόνταφτε πιστεύω κυρίως στή Μυθολογία (1977). Κι αὐτό γιατί τό ἀφηγηματικό νῆμα τοῦ Ἡπειρώτη Νικόλα, πού φτάνει στήν τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη

τό 1880 γιά νά βρεῖ μιά καλύτερη τύχη, τό ξαναπάνει ὁ γιός του Χριστόφορος στήν Κεφαλή (ό ιδιοκτήτης τοῦ περιλάθητου χειρογράφου).

Ἐγγονός τοῦ Νικόλα καί γιός τοῦ Χριστόφορου Μπ. εἶναι ὁ συγγραφέας. Τό αὐτοβιογραφικό παιχνίδι ὅμως συνεχίζεται κι ὅταν ὁ ἀναγνώστης διαπιστώνει ὅτι ἡ χρονολογία κατά τήν ὥποια ὁ ἐπίδοξος μελετητής τοῦ χειρογράφου ἐπισκέπτεται τό ζευγάρι, Νίκο καί Δέσποινα Μπ., συμπίπτει μέ τήν χρονολογία γέννησης τοῦ συγγραφέα (26 Ιουλίου 1927).

“Ἔχουμε, δηλαδή, τόν πρώτο ἀξιοσημείωτο ἀντικατοπτρισμό: ἡ εἰδηση τῆς ὑπαρξῆς τοῦ χειρογράφου στόν ἀφηγητή “γεννιέται”, ἡμερολογιακά, ταυτόχρονα μέ τόν ἐρχομό τοῦ συγγραφέα στόν κόσμο.

ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΜΟΝΗ

“Ἄς τά πάρουμε ὅμως μέ τή σειρά. Τοῦτο τό «πεζογράφημα» —ὅπως τό χαρακτηρίζει ὁ συγγραφέας, ἀν καί προσωπικά θά τό ὄνόμαζα μινιμαλιστικό μυθιστόρημα, στό βαθμό πού ἔχουμε περίτεχνες ἐμπλοκές χαρακτήρων καί ἀνατροπές τοῦ μύθου, ἔτοι ὥστε νά δημιουργοῦν τήν προσπτική μᾶς μεγάλης ἀφηγηματικῆς ἐπιφάνειας— χωρίζεται σέ τρία εύδιάκριτα μέρη: ἄν καί, ὡς θερμοκρασία φωνῆς, τό πρώτο καί τό τρίτο μέρος κινοῦνται στό ἴδιο κλίμα. Στό πρώτο μέρος λοιπόν —πού ὑποδιαιρεῖται, μέ μεσότιτλους, σέ ἔξι ἐνότητες—, διαβάζουμε μιά ἐνδελεχή περιγραφή τοῦ χειρογράφου. Ο “μῆ εἰδικός” (ὅπως ἔμμεσα αὐτοχαρακτηρίζεται ὁ μελετητής, σελ. 50) ἀναγνώστης τοῦ κειμένου, ἐπιχειρεῖ μιά πραγματολογική, ιστορική, ἐρμηνευτική καί ὑφολογική ἀνάλυσή του. Τόν ἐνδιαφέρει τό κείμενο ὡς ντοκουμέντο μιᾶς ἀτομικῆς περίπτωσης, γιά νά ἔειγάγει ὅμως εύρυτερα συμπεράσματα.

“Ἔτσι, μέσα στό «γραφτό ἐνός χωριατόπαιδου τῆς σκλαβωμένης Μακεδονί

ας» θρίσκει τή συνέχεια τῆς έλληνικῆς ιστορίας όπως αὐτή ένοφθαλμίζεται στή γλώσσα. Γιά τόν ἀφηγητή-μελετητή τά θραύσματα ἀπό τήν ἀρχαία γραμματεία καί τά ίερά κείμενα πού ἀλιεύει στήν ἀφήγηση τοῦ περιστασιακοῦ ἀπομνημονευματογράφου δέν είναι τυχαῖα. Πιστοποιοῦν ὅτι τό ἀγωνιστικό φρόνημα τοῦ ἀπλοῦ αὐτοῦ Μακεδονομάχου —καί, κατ' ἐπέκταση, τοῦ συλλογικοῦ Ψυχισμοῦ ἔκεινων τῶν ἀνθρώπων— πατάει σέ κάτι βαθύτερο καί διαχρονικότερο.

Παράλληλα, ὅμως, μέ τή μοίρα τοῦ χειρογράφου καί τοῦ εύκαιριακοῦ συγγραφέα του ὁ ἀναγνώστης πληροφορεῖται, σέ δεύτερο ἐπίπεδο, τή σχέση τοῦ ἀφηγητή-μελετητή μέ τόν ίδιοκτήτη τοῦ χειρογράφου. Μιά σχέση μισοφώτιστη καί ίδιομορφη, ὅπως μισοφώτιστο καί ίδιομορφο είναι καί τό πρόσωπο πού μιλάει στό χειρόγραφο.

“Εχουμε, δηλαδή, ἐδῶ ἔναν δεύτερο βασικό ἀντικατοπτρισμό: οἱ δυσκολίες πρόσθιασης στό χειρόγραφο, πού κλιμακώτα κυκλώνουν τόν φέρελπι μελετητή τοῦ κειμένου, ἀντανακλοῦν τήν, βαθμαῖα ἐπίσης ἀποκαλυπτόμενη, παράδοξη συγκίνηση πού διαπερνᾶ τή σχέση τοῦ Χριστόφορου καί τοῦ ἀνώνυμου μελετητή-ἀφηγητῆ.

Στό δεύτερο μέρος, τό τοπίο τῆς ἀφήγησης ἀλλάζει ἄρδην. Τά χρώματα νοτίζουν καί οἱ ἥχοι ἀποκτοῦν μιά δραματική χροιά. Μέσα σέ τρεῖς νύχτες καί μία μέρα ὡ ἀπομνημονευματογράφος ὅριζει τό σισύφειο ὁδοιπορικό του ἀπό τή Σιάτιστα στό Πισοδέρι, μέχρι νά φτάσει σέ ἐλληνικά χέρια τό ίερό λείψανο.

Ἐδῶ θά ἥθελα νά κάνω μιά ἐπισήμανση. “Εχει ἔνδιαφέρον, νομίζω, τό γεγονός (μέ τήν ἔννοια ὅτι διαφοροποιεῖται ἀπό τόν συνήθη τύπο τοῦ καθαρόαιμου ναΐς ἀφηγητῆ) ὅτι ὁ συγγραφέας ἐπιλέγει ἔναν ἥρωα ὡ ὑποίος, ἃν καί λαϊκής καταγωγῆς, ἔχει, ἐν σπέρματι ἔστω, κάποια λόγια καλλιέργεια. Ἐπιπλέον, ὁ ἀναγνώστης διαπιστώνει ὅτι ὁ συγγραφέας δέν ἐπιχειρεῖ νά σκιαγραφήσει ἔξωτερικά ἔναν Μακεδονομάχο (μιμούμενος ἵσως τήν ντοπιολαλία του) ἀλλά, κυρίως, νά φωτίσει τόν ἀνάστατο Ψυχισμό ἔνός ἀνθρώπου πού ἀναθυμάται ἔνα δεσπόζον γιά τή ζωή του γεγονός. Μέ ἄλλα λόγια, προσπαθεῖ νά ύπερβει τά ὅρια τοῦ χρό-

νου καί τοῦ τόπου τοῦ ἀφηγητῆ.

Στό τρίτο μέρος («Ἐπιλεγόμενα-Ἀντιλεγόμενα-Ἀμφιλεγόμενα», τέλος, οἱ ἀρμοί τοῦ βιθλίου λύνονται. Οἱ ἀμφιβολίες καί ὁ σκεπτικισμός σκεπάζουν τό δέος καί τή συγκίνηση πού χαρακτηρίζουν τό πρώτο μέρος.

Οι πέντε ἐκδοχές ἀνάγνωσης τοῦ χειρογράφου —οἱ ὅποιες ούσιαστικά “παίζουν” μέ τό ὄνομα τοῦ συγγραφέα τοῦ χειρογράφου: Ντίνος, Ντίνας, Κωνσταντίνος Ντ.-Κωνσταντίνος-Ντίνος, κάποιο ἄλλο ἀδηλο πρόσωπο—, μέσα ἀπό τήν ἔξαντλητικά ἀνακριτική ματιά τους, ούσιαστικά ἀνάγουν ἔνα ιστορικό τεκμήριο σέ ἐμμονή τοῦ μελετητῆ. Είναι ὅπως στή φωτογραφία: ὅταν φωτίζουμε ἔνα σκοτεινό ἀντικείμενο ἀπ' ὅλες τίς πλευρές, τό μόνο πού καταφέρνουμε είναι νά τό ἔξαφανίσουμε.

ΕΝΔΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΝΥΓΜΟΣ

Είναι ἀλήθεια ὅτι τό βιθλίο ἔνέχει κάποιους κινδύνους παρανάγνωσης ἡ κάποιες παγίδες ἰδεολογικής ἐπικάλυψης. Ὁρισμένοι, μάλιστα, μπορεῖ νά σκεφτοῦν ὅτι ὁ συγγραφέας ἐνέδωσε στήν τύρθη τῆς ἐπικαιρότητας, ἀποφασίζοντας νά θέσει ὡς ἀφηγηματικό φόντο στό τελευταῖο βιθλίο του πτυχές τοῦ Μακεδονικοῦ ζητήματος.

‘Αναμφίβολα, πρόκειται γιά ἔνα εὔλογο ἐρώτημα. Καθώς ἡ ἐπιλογή καί μόνον ἐνός “θέματος” στοιχειοθετεῖ, συμβολικά ἔστω, μιά οίονει ἰδεολογική θέση.

Θά προσπαθήσω νά τοπιθετηθῶ σ' αὐτό τό ἐρώτημα, θέλω νά πιστεύω ὅχι καί τόσο ρητορικό. Θεωρώντας προσόν τό γεγονός ὅτι ἀγνοῶ τά ἀντανακλαστικά τοῦ πεζογράφου —εἴτε ἀπό πρώτο χέρι εἴτε ἀπό συνεντεύξεις— γιά τό τρέχον Σκοπιανό, θά προσπαθήσω νά σταθῶ σο πιό κοντά γίνεται στό κείμενο.

Γράφει λοιπόν ὁ συγγραφέας λίγες παραγράφους πρίν ἀπό τό τέλος (σελ. 111): «Γιατί, ἐμάς, στήν παρούσα ἐργασία, δέ μᾶς ἀπασχολεῖ (τουλάχιστον δέ μᾶς ἀπασχολεῖ κυρίως) ποιός ἔκοψε τήν κεφαλή τοῦ νεκροῦ Παύλου Μελά καί τήν παρέδωσε στούς ἀνωτέρους του, ἀλλά ποιός ἔγραψε τό ἐπίμαχο χειρόγραφο. Γιατί ἐμεῖς δέν κάνουμε ἐδῶ ιστορική μελέτη, ἃν θέλετε δέν ἔξετάζουμε τό ὅλο θέμα ἀπό ίστορικής πλευ-

ρᾶς, δέν εἶναι αὐτός ὁ σκοπός μας, δέν εἶναι κάν σκοπός μας νά ἀναλύσουμε τή σχέση ιστορίας καὶ λογοτεχνίας». Αύτό τό ἐδάφιο στάθηκε γιά μένα ἔνας πολύτροπος ἀναγνωστικός μπούσουλας. Καταρχάς, χωρίς περιστροφές, ὁ Βλαχογιάννης τῆς «Μαρτυρίας τοῦ Κωνσταντίνου» μᾶς λέει ὅτι τό μόνο πού τόν ἐνδιαφέρει εἶναι νά ἀνιχνεύσει ποιός ἔγραψε αὐτό τό χειρόγραφο. Συνεπώς, ὅλη ἡ Ἑλληνοκεντρική προσέγγιση πού ἐπιχειρεῖ στό πρώτο μέρος (σελ. 50) διαπιστώνουμε ὅτι εἶναι ἔνα μέσο, ἔνα ἀνατομικό ἐργαλεῖο, γιά τήν ἀποκάλυψη τῆς ταυτότητας τοῦ συγγραφέα τοῦ χειρογράφου, κι ὅχι μιά εὔκαιρια γιά νά προβάλλει ὁ συγγραφέας, διά στόματος τοῦ μελετητῆς, τίς θέσεις του.

“Ομως τό προηγούμενο ἐδάφιο (τῆς σελ. 111) ἔχει γιά μένα καὶ μιά ἄλλη διά-

σταση. Τί μᾶς λέει ούσιαστικά ὁ ἀφηγητής-μελετητής τοῦ χειρογράφου: ὅτι γι' αὐτόν ύπάρχει μόνον τό κείμενο. Κι αὐτή ἡ ἐναργής ἐνδοκειμενική κοινοποίηση ἔχει ούσιαστικό ἐνδιαφέρον, καθώς προέρχεται ἀπό ἔναν συγγραφέα τό ἔργο τοῦ όποιου, ἃν καὶ δέν εἶναι ἄμοιρο τῶν ἀπόψεων τῆς νεωτερικῆς γραφῆς, πάντως δείχνει νά τόν ἀπασχολοῦν κυρίως οἱ ἀνατροπές πού συντελοῦνται στό βάθος τῆς φόρμας.

Καί κλείνω τό σημείωμά μου μέ τόν τρίτο καὶ τελευταίο ἀντικατοπτρισμό: τό χειρόγραφο στό όποιο ἀναφέρεται τό παραπάνω ἀπόσπασμα ούσιαστικά ἀποτελεῖ ἔνα ἐγκιβωτισμένο βιθλίο μέσα στό βιθλίο — ἔχουμε, ἐν ὅλιγοις, ἔναν αὐτοαναφορικό νυγμό μέσα σ' ἔνα μυθιστόρημα ἐν πολλοῖς κλασικότροπο καὶ, ἃν μή τι ἄλλο, ιστορικοφανές.