

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ

Μήν κλαῖς, ἀγαπημένη, 1958

‘Ο χῆπος τῶν πριγκίπων, 1966, Γ’ ἔκδοση 1989

Ἐμβατήρια, 1972

“Ὕπνος θάνατος, 1974

Μυθολογία, 1977, Γ’ ἔκδοση 1989

Ἐμβατήρια – “Ὕπνος θάνατος, 1984

Ἡ μεγάλη πλατεία, 1987, Ε’ ἔκδοση 1991

Καταπάτηση, 1990

Η ΚΕΦΑΛΗ

Πεζογράφημα

ΚΕΔΡΟΣ

*Στήν ἄγια μνήμη
τοῦ Χριστόφορου
καὶ τῆς δέσποινάς του*

ISBN 960-04-0970-6

*Nίκος Μπαχόλας, 1994
Έκδόσεις Κέδρος, A.E., 1994*

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ

1. Πολύ πρίν ἀκόμη φτάσει τό χειρόγραφο στά χέρια μου

Ήταν στίς 26 Ιουλίου 1927 ὅταν μέ δέχτηκαν — καί μέ ὑποδέχτηκαν — γιά πρώτη φορά στό σπίτι τους ἡ Δέσποινα καί ὁ Χριστόφορος Μπ., καί τό ὄφείλω καί στούς δυό, μά πιό πολύ, νομίζω, σέ κείνη τήν εὐγενική δέσποινα, ούσιαστικά. Γιατί τόν πρῶτο καί τόν κύριο λόγο, τήν ἴδεα, θά ἔπρεπε νά τήν είχε ὁ σύζυγός της — θά φανεῖ γιατί. Ἀφοῦ ἀρχίσαμε μέ τά συνηθισμένα τυπικά καί τίς συστάσεις, πού τά δλοκληρώσαμε μέ γέλια κι ἀξιοσημείωτη ἐγκαρδιότητα, μοῦ ἐξήγγησε ὁ Χριστόφορος τόν λόγο γιά τόν ὅποιο μέ είχανε καλέσει. Μοῦ ἐμπιστεύθηκε πώς είχαν στήν κατοχή τους ἔνα μεταλλικό κουτί, ἀφημένο, ξεχασμένο ἵσως, σέ μιά μικρή καταπακτή τοῦ πατρικοῦ σπιτιοῦ τοῦ Χριστόφορου, καί ἐκεῖ μέσα είχαν βρεῖ ἔνα περίεργο χειρόγραφο, γραμμένο σέ παλιό τετράδιο. Στό ἴδιο κουτί είχαν φυλαχτεῖ τό προικοσύμφωνο τοῦ πατέρα τους Νικόλα Μπ. καί τοῦ ἡπειρώτη πεθεροῦ του, συ-

νταχθέν καί ίπτογεγραμμένο στήν Κωνσταντινούπολη, κατά τό σωτήριον ἔτος 1895, ἐνας σταυρός ἀπό φίλντισι μέ οἶναν ἀσημένιο Ἐσταυρωμένο, καθώς καί δύο χοντρά, βαριά δαχτυλίδια ἀπό ἀσήμι, μαυρισμένα πιά.

Ἡ παράκλησή τους ἦταν νά διαβάσω τί ἔλεγε ἐκεῖνο τό χειρόγραφο, νά τούς πῶς τί ἀξίζει ἐνδεχομένως (ἢ κι ἢν ἀξίζει καθόλου), καί, σέ ἀρνητική περίπτωση, ἢν ἔχρινα πώς ἤτανε γιά κάψιμο, νά τό παρέδιδαν στό πῦρ καί νά ἡσύχαζαν. Βέβαια, μέ πρόλαβε ὁ Χριστόφορος (παρ' ὅλο πού ἀναγνώριζε ὅτι ἥξερα ἀπείρως περισσότερα ἀπό κεῖνον, καί γι' αὐτό, ἄλλωστε, μέ εἶχαν παρακαλέσει νά τούς ἐπισκεφτῶ καί νά τούς φωτίσω) καί ὑπαινίχθηκε ὅτι θά ἤταν πιθανῶς πολύτιμο, ἢ, τουλάχιστον, ὅχι γιά πέταμα ἢ γιά κάψιμο, ἕνα παλιό χειρόγραφο. Γιατί εἶχε ἀκούσει νά λέν πώς εἶχανε, κατά καιρούς, βρεθεὶ χαρτιά παλιῶν ἀγωνιστῶν καί, μάλιστα, ὅτι γινότανε πολλή συζήτηση γιά τήν ἀξία τους. Τά εἶχε, ἵσως, διαβάσει καί στόν Τύπο, πού πρέπει νά ἤταν ἡ μοναδική πηγή ἐνημέρωσής του, ἰδιαίτερα, ὅπως ἀντιλήφθηκα, μία μόνο καί συγκεκριμένη ἐφημερίδα, μέ γνωστά ἀριστερά φρονήματα. Ἡ Δέσποινα χαμογελοῦσε καλοσυνάτα, ὅση ὥρα ἔλεγε ἐκεῖνος τά δικά του, κι ὅμολόγησε — σάν νά παραπονιόταν — ὅτι δέν ἥξερε καθόλου ἀπό αὐτά τά πράματα, πώς δέν τῆς εἶχαν μάθει οὕτε νά διαβάζει οὕτε καί νά γράφει φυσικά (ώστόσο, ἔφτιαχνε γλυκά περίφημα, ὅπως θά διαπίστωνα, κι ὅλα ἔλαιμπαν στό σπιτικό τους) — «γι' αὐτό φωνάξαμε ἐσάς καί σᾶς τό ἐμπιστευόμαστε» συμπλήρωσε αὐθόρμητα, παρ' ὅλο πού ὁ Χριστόφορος ἔδειξε σάν νά δυσανασχετοῦσε. Εἶπε σκυθρωπά «νά

δοῦμε», δικαιολογώντας «Ἀν ἀξίζει τό τετράδιο, καί πόσο».

Παρ' ὅλη τήν ἐγκαρδιότητα καί τά χαμόγελα, δέν μοῦ ἐμπιστευθήκανε ἀμέσως τό κουτί ἢ τό χειρόγραφο. Πάντως, συμφώνησαν πώς ἔπρεπε νά τό διαβάσω. «Ἄλλωστε, γι' αὐτό μέ εἶχανε φωνάξει. «Μήπως θά μπορούσατε ἐδῶ;» ἀναρωτήθηκε ὁ Χριστόφορος, «γιατί, καταλαβαίνετε, γιά μᾶς ἀποτελοῦν οίκογενειακά κειμήλια». «Ἴσως διαβλέπανε κι οι δύο, καί κυρίως ὁ Χριστόφορος, πώς ἡ ἀξιοποίηση καί ἡ ἐνδεχόμενη προβολή τοῦ χειρόγραφου θά μποροῦσε νά εἶναι ἡ ἐπιβεβαίωση κάποιας ἀξίας συνέχειας ἀπό τόν Νικόλα — ἵσως ἀπό πιό παλιά — σ' αὐτούς κι ὕστερα σέ μένα, σ' ἓνα βιβλίο πιθανῶς ἢ, ἔστω, καί στόν Τύπο, κι ἀπό κεῖ καί πέρα σέ ἄλλους ὑστερότερους. Μπορεῖ νά βλέπανε μπροστά τους, κυρίως πάλι ὁ Χριστόφορος, νά χαράζεται μιά γραμμή αἵματος, τοῦ οίκογενειακοῦ τους ἀρχικά, ἢ καί τῆς ἴστορίας — ἄρα ἀξιόλογη. «Ομως, ἀκόμα μέναν ὅλα μιά ὑπόθεση, φιλοδοξίες κρυφές. Γιατί, πού ἤταν τό χειρόγραφο, σέ τί ἀναφερόταν καί ποιός ἤτανε ὁ συγγραφεύς;

Ἀπό τήν ἡμέρα ἐκείνη τούς ἐπισκεπτόμουν ταχτικά (γιά οἶνα διάστημα, θά ἔλεγα καθημερινά), καί, μάλιστα, μπορῶ νά πῶ ὅτι οἱ ἐπισκέψεις μου ἐκεῖνες ὀφείλονταν, τό πιό πολύ, σέ μιά ἐνοχλητική διστακτικότητα τοῦ Χριστόφορου καί στήν (σιγά σιγά) ὄλοκάθαρη προσπάθεια ἀναβολῆς ἀπό μέρους του τῆς μέρας πού θά μοῦ ἔδειχνε τό πολυπόθητο χειρόγραφο. «Ολο κουβέντες γύρω ἀπ' αὐτό καί τό ὑπόλοιπο περιεχόμενο τοῦ μεταλλικοῦ κουτιοῦ, πού ποτέ δέν τά 'βλεπα ώστόσο,

πράμα πού μέ πείσμωνε καί μ' ἔκανε νά ἐπιμένω, μέχρι φορτικότητος καμιά φορά καί ἀγενείας, γιά νά τόν μεταπείσω. Συνάμα, ἐπέμενα, θαρρῶ, πρός χάριν καί τῆς εὐπροσήγορης καί λιγομίλητης συζύγου του, τῆς ἀγράμματης, ὅπως εἴπαμε, Δέσποινας, πού ἀποκάλυπτε μιά ἀξιοπρόσεχτη εὐαισθησία σέ ὅ,τι εἶχε νά κάνει μέ νοικοκυριό, τρατάρισμα, ἐργόχειρα ἡ καί ἐνθάρρυνση, πού δέν θά ἥθελα νά πάει χαμένη, ἀδικαίωτη. "Ετοι, πήγα καί ξαναπήγα στό σπίτι τους, φυσικά μέ κύριο ἐνδιαφέρον γιά τό ἀόρατο, ἐπί πολύ διάστημα, χειρόγραφο, πού, μέ τά πολλά, κατέληξα νά τό είρωνεύομαι μέσα μου σάν «μυστηριώδες». Κάποτε, μάλιστα, μοῦ ξέφυγε καί πρόφερα αύτόν τόν χαρακτηρισμό μπροστά τους. Εἶδα ἔκεινον νά μουτρώνει ἀδιόρατα, ἐνώ ἡ Δέσποινα γέλασε μόνο, μιά ἰδέα.

Μπορεῖ νά μή μοῦ παρέδιδε τό χειρόγραφο ὁ Χριστόφορος καί κείνο τό σοῦρτα φέρτα νά κράτησε πολύ, μπορεῖ κάποια ἀπό τά βράδια μας ἔκεινα νά τούς ἀφηνα νευριασμένος, ἐκτός κι ἄν μοῦ ἔφτιαχνε τή διάθεση ἡ Δέσποινα, μπορεῖ ἀκόμη καί νά εἴχαμε περάσει ἀπογέματα δλόκληρα χωρίς ούτε κάν νά τό ἀναφέρουμε καί νά νιώθω μιά χαρά παρ' ὅλο τοῦτο (τόσο πού ἐνίστε σκεφτόμουν μήπως καί τό χειρόγραφο ἦταν μονάχα μιά ἀπλή ἀφορμή νά τούς γνωρίσω, ν' ἀποκτήσω δύο φίλους, πού δενόμουνα μαζί τους ὅλο καί στενότερα), μά, ἀπό τήν ἄλλη, ἔμαθα, σιγά σιγά, χωρίς νά τό ἐπιδιώξω, τήν ιστορία τους, τά οίκογενειακά τους, στοιχεῖα ἀπό τόν χαρακτήρα τους, μά πιό πολύ ἀπό τήν καταγωγή τους, πού δέν ἤτανε κοινή, καθόλου, καί πού εἶχε σχέση, ὅπως μάντευα, μέ τό χειρόγραφο καί

τό ὑπόλοιπο περιεχόμενο τοῦ μεταλλικοῦ κουτιοῦ τους. Τό σόι τοῦ Χριστόφορου εἶχε τίς ρίζες του στήν "Ηπειρο, φηλά, στήν Κορυτσά, σ' ἔνα χωριό πού ούτε τό 'χα ἀκουστά ούτε καί τό σημείωνε κανένας χάρτης ἀπό τούς συνηθισμένους. Χανόντανε γιά λίγο καί ξαναφυτρώνανε πιό χαμηλά, στίς στάνες τῆς Πιπιλίστας καί στό Μπλάτσι, ὅπου μπλεκότανε ἡ γενιά τους μέ τ' ἄλλογα τῶν Μποτσαραίων, τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ καί τήν πεζούρα τοῦ Μαχρυγιάνη, τότε πού ἔνας πρόγονός τους, ὁ πιό διάσημος, θά ἔπαιρνε τόν τίτλο — ἡ τή ρετσινιά — ὁ «ἔπαμφοτερίζων γέρων». Αύτό τό τελευταῖο τό 'χε ἀκούσει κι ὁ Χριστόφορος καί τό 'φερε βαρέως, τόν βασάνιζε καιρό. Μέχρι πού, κάποια μέρα, ἔβαλε τόν ἀδελφό του τόν νεότερο, τόν μοναδικό ἐγγράμματο στό σόι, κι ἔφαξε βιβλία καί χαρτιά, ίστορίες καί ἐγκυκλοπαίδειες, καί διαπιστῶσαν τελικά μέ ἀνακούφιση ὅτι δικαιωνότανε ὁ πρόγονός τους, ἐν μέρει ἀπό κάποιον Διονύσιο Κόκκινο κι ὀλοκληρωτικά ἀπ' τόν γενναῖο Μαχρυγιάνη. Καί τότε μπῆκε σ' ἔξοδα ὁ Χριστόφορος κι ἀγόρασε δύο βιβλία — τά μοναδικά πού ἔβρισκες στό σπίτι τους — καί, μάλιστα, μπῆκε στόν κόπο νά τά διαβάσει (πιό σωστά, νά τ' ἀποστηθίσει, τουλάχιστον τά σχετικά χωρία, τά ἐπίμαχα), μέ ἀποτέλεσμα, ἐκτός τῶν ἄλλων, νά περνάει γενεές δεκατέσερις τούς Μαυροκορδάτους κι ὅλη τους τή φάρα, τῶν χαρτογιακάδων, καί παράλληλα νά ἐκτιμήσει τόν ἄγνωστό του Γιάννη Βλαχογιάνη. "Αρα, δέν ἤταν ἐντελῶς ἀνίδεος ὁ Χριστόφορος, ὅπως τόν νόμιζα, καί, σίγουρα, ἀπό κεῖ εἶχε ξεχινήσει ἡ ἐπιθυμία του νά μέ γνωρίσει καί νά μοῦ ἐμπιστευθεῖ, παρ'

ὅλους τούς δισταγμούς του, ἐπιτέλους, τό ζηλότυπα κρυμμένο τους χειρόγραφο. Θαρρῶ ὅτι αἰσθάνεται κανείς μιά μυρουδιά ἴδιοτέλειας στόν ἀέρα, συγχωρητέας πάντως, ἡ ἵσως μιά προσπάθεια νά πάρει ἡ οἰκογένεια πίσω τό αἷμα, δηλαδή γιά κεῖνον τόν ἀρματωλό τοῦ '21 πού τόν σεβότανε ὁ Μακρυγιάννης, ἀλλά εἶχαν ἔρθει ἄλλοι καί τοῦ ρίξαν λάσπη, οἱ ξενομερίτες, πού δέν ἦταν δά καί τίποτε πρωτόγνωρο ἡ ἀσυνήθιστο ἔκενο τόν καιρό, καί ὅχι μόνο. Τότε τά θεωροῦσα ὅλ' αὐτά ἐλπίδες τοῦ Χριστόφορου καί τίποτε περισσότερο. Ἀπό τήν ἄλλη, ἔτρεμε ἡ ταπεινότητά μου ἀπό μέσα της, μήπως στή φόρα του ὁ Χριστόφορος μέν εἴβλεπε σάν ἔνα νέο Βλαχογιάννη, ὅποτε θά γυρνοῦσε τό ἐπάνω κάτω στόν τάφο του ὁ Ἐπαχτίτης, πού τοῦ εἶχα μέγα σέβας, καί μαζί του ὅλο τό σινάφι τῶν χρονικογράφων, τῶν ἐπιστημόνων, τῶν μελετητῶν τοῦ παρελθόντος, γιά τήν ἀποκοτιά νά ἐμφανιστῶ συνεχιστής τους κι ἵσος τους. Μόνο πού ὁ Χριστόφορος δέν τά 'νιωθε ὅλ' αὐτά, δέν μποροῦσε μᾶλλον νά τά καταλάβει, δέ χαμπάριζε ἀπό τέτοια — πέρα ἔβρεχε.

"Οσον ἀφορᾶ στό γενεαλογικό δέντρο τῆς Δέσποινας, λίγα θά μποροῦσε νά πεῖ κανείς ἡ νά συλλέξει (κι αὐτό μέ τά τσιγκέλια), τουλάχιστον σέ σύγκριση μέ τά ἰστορικά δεδομένα πού διέθετε τό σόι τοῦ Χριστόφορου. Αύτό, ἐν μέρει, ὀφειλόταν στό ὅτι ἦταν λιγομίλητη ἡ κυρία, ἀλλά καί γιατί ὁ ἄντρας της θεωροῦσε ὅτι οἱ συναντήσεις μας, τῶν τριῶν μας, εἶχαν μοναδικό τους ἐνδιαφέρον τό χειρόγραφο τῆς δικῆς του οἰκογένειας, καί μονοπωλοῦσε τήν κουβέντα. 'Ωστόσο, ἀπό μέσες ἄκρες, ἔμαθα ὅτι ἡ Δέσποινα κι ἡ οἰκογένειά της εἶχαν

ἔρθει ἀπό νησί, τοῦ Αίγαίου, σχετικά πρόσφατα, μετά τόν ξαφνικό χαμό (καί βίαιο) τοῦ πατέρα τους. "Ομως κι ἐδῶ μιά σύμπτωση περίεργη (τό εἶχε, φάίνεται, τό σπίτι) — τό ἀρχικό ἐπώνυμο τῆς οἰκογένειας ἦταν Καντακουζηνοί, ἔνας Θεός ἥξερε πῶς. 'Αλλά κι αὐτό εἶχε λησμονηθεῖ (ποιός πρόσεχε αὐτές τίς λεπτομέρειες σέ μιά πάμπτωχη οἰκογένεια, μέσ στήν τουρκιά, σέ μιά ἐποχή ὅπου σπάνιζαν τά γράμματα καί τά σχολεῖα;) καί στή θέση του εἶχε μείνει μέ τά χρόνια ἔνα ἄλλο, θά 'λεγα κοινό καί ταπεινό, τό Ψ., πού τούς δώσανε — καί τό δέχτηκαν παθητικά κι ἀδιαμαρτύρητα — ἀπό τό ἐπάγγελμα τοῦ σκοτωμένου τους γεννήτορα. Μονάχα μία κόρη τῆς οἰκογένειας, ἡ μοναδική πού εἶχε πάει στό σχολεῖο, πού τό ἀγαποῦσε κι εἶχε καταφέρει νά τελειώσει τό διδασκαλεῖο καί, ὡς ἐκ τούτου, νά πάρει τό ἐπάνω χέρι σ' ὅλη τή φαμίλια, ἀντιστάθηκε στό ταπεινό τους Ψ. καί δήλωνε παντοῦ τό Καντακουζηνοῦ, θαρρῶ μέ κάποια ἔπαρση κι ἐπιπολαίως. Μά ἦταν γραφτό νά παντρευτεῖ κι ἔκεινη κάποια μέρα, ἀρκετά καθυστερημένα, κι ἀπό τότε νά πάρει τό ἐπώνυμο τοῦ ἄντρα της, πού, γιά ἀτυχία της, ἦταν κι αὐτό συνηθισμένο, τῆς σειρᾶς, καί, μάλιστα, δυσκολοπρόφερτο καί πολυσύλλαβο, πράμα πού δημιουργοῦσε, κάθε τόσο, μιά σειρά ἀστείες παρηχήσεις καί παρεξηγήσεις, τόσο πού ἡ κόρη νά ἐκνευρίζεται συχνά πυκνά καί νά 'χει νοσταλγήσει, κάποια μέρα, τό παλιό καί ταπεινό της Ψ.

Κλείνει ἡ παρένθεση (οἱ παρενθέσεις, θά 'λεγα ὁρθότερα) καί ξαναγυρίζω στό ἀμφιλεγόμενο χειρόγραφο, ὅπου ἐπικεντρώνεται, ἀλλωστε, τό θέμα τῆς ἐργασίας

πού μου είχανε προτείνει. Καί δέ θά μποροῦσα νά ’λεγα ἂν ἐπρόκειτο γιά ἔργασία, ἀφοῦ, ἀπ’ ὅ, τι καταλάβαινα, δέ θά ὑπῆρχε πληρωμή, ἔκτος κι ἂν λογάριαζε κανείς τά τραπεζώματα καί τά γλυκίσματα τῆς Δέσποινας ἥ, ἔστω, τήν ἀμφίβολη δόξα ἀπό τήν πιθανή ἔκδοση τοῦ χειρόγραφου. Ἔλεγα πιό πρίν γιά τόν Χριστόφορο καί τόν χρυφό καημό του νά δικαιωθεῖ ἥ οἰκογένειά του (ούσιαστικά αύτό τόν ἔχαιγε), κι ἀπό τήν ἄλλη ὑπαινίχθηκα τούς δικούς μου φόβους καί τίς τύφεις καί τούς δισταγμούς γιά τό ἐγχείρημα πού ἐπρόκειτο νά ἀναλάβω, μάλιστα σέ κάποιο στάδιο πού ὅλα μέναν ἀσαφή κι ἀφηρημένα. Γιατί οὔτε εἶχα δεῖ, μέχρι στιγμῆς τουλάχιστον, κανένα κείμενο, οὔτε γνώριζα τό καθαυτό του θέμα, οὔτε, δυστυχῶς, τόν συγγραφέα. Λοιπόν, σπεύδω νά διευχρινίσω πώς τά πάντα πήρανε πολύν καιρό, ἀναβληθήκανε καί μιά καί δύο καί περισσότερες φορές, τόσο πού κάποτε φοβήθηκα πώς θά πηγαίνανε ὅλα χαμένα. Γιατί θά πρέπει νά δύμολογήσω ὅτι οὔτ’ ἐγώ οὔτε κι ὁ Χριστόφορος μπορούσαμε νά ἀνταποκριθοῦμε ἀμέσως στίς τότε φιλοδοξίες μας ἥ στά ὅποια σχέδιά μας γιά μιά ἀξιοπρόσεχτη, ἥ ἔστω ἐπαρκή, φιλολογική ἥ λογοτεχνική διεργασία, πού δέ θά ξέραμε, στό ἀρχικό μας στάδιο τουλάχιστον, ἀν τήν ἀξιζε κάν ἔκεινο τό ταλαίπωρο χειρόγραφο, ταλαίπωρο κι ἀμφισβητήσιμο, ὅπως θά ἐξηγήσω ὅταν ἔρθει ἥ κατάλληλη στιγμή.

Κάτι ἀκόμη πού δέν πρέπει νά ξεχάσω: Πολύ ἀργότερα θά μάθαινα (κι ὅχι ἀπό τόν ἴδιο) πώς ὁ Χριστόφορος εἶχε κι ἔνα ἄλλο γραφτό, δικό του, ἔργο του, καταδικό του καί ζηλότυπα χρυμμένο (τελικά χαμένο,

ἀπ’ ὅσο ξέρω) ἀπό τόν πόλεμο τῆς Μικρασίας, πού, ὅπως εἶπα, δέ μοῦ τό ’δειξε ποτέ, οὔτε κι ἔκανε καμία νύξη — καί ἀναρωτιόμουν τό γιατί. Μοῦ τό ἀποκάλυψε — τό ξεκαθαρίζω γιά νά μή γεννιοῦνται ἀπορίες κι ἐκκρεμότητες ἔκει πού δέ χρειάζονται — ὁ νεότερός του ἀδελφός, ὁ μοναδικός ἔκεινος ἐγγράμματος τῆς οἰκογένειας, ἀρκετό διάστημα μετά τόν θάνατο τοῦ φίλου μου Χριστόφορου. Κι ἐδῶ θά κλείσω καί τή δεύτερη παρένθεση, πού, ώστόσο, δέ νομίζω ὅτι στερεῖται σημασίας, τουλάχιστον ἀν θέλουμε νά τά φωτίσουμε ὅλα ὅσα ἔχουν ίσως κάποια σχέση μέ τήν ιστορία τοῦ χειρόγραφου κι ὅσων ἐμπλέκονται ἥ σχετίζονται μ’ αὐτήν.

Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε σ’ αὐτό τό κείμενο καί πιό πολύ στά ἀναπάντητα ἐρωτήματα, γιά τί γραφτό ἐπρόκειτο, ποιός ἦτανε ὁ συγγραφέας (ἥ ὁ «συγγραφεύς») τοῦ χειρόγραφου, πῶς ἔφτασε ἔκει πού βρέθηκε καί, προπαντός, γιατί; Πάντως, τό ἔχασα γιά χρόνια τό χειρόγραφο ἔκεινο τῆς καταπακτῆς, πιό σωστό νά πῶ, ὅσο κι ἀν φαίνεται ἀπίστευτο, ὅτι δέν τό ἔπιασα ποτέ στά χέρια μου γιά δεκαετίες, ὅχι πιά ἀπό τήν ἀναβλητικότητα τοῦ Χριστόφορου, ἥ ὅχι μόνο, ἀλλά, τώρα κυρίως, ἀπό κάποια ἀπροσδόχητα συμβάντα πράγματι. Πρῶτ’ ἀπ’ ὅλα ἀπό μιά ἐπίπονη ἀσθένεια τῆς Δέσποινας, ἀργότερα ἀπό δικές μου περιπέτειες, ἐν μέρει ἔξαιτιας τῆς δικτατορίας τοῦ ’36 κι ἀλλες διάφορες κακοτυχίες, πού κορυφώθηκαν μέ τόν πόλεμο, τήν κατοχή, ἀκόμη κι ὅσο κράτησε ὁ ὁδυνηρός ἐμφύλιος. “Ολ’ αὐτά — ὀφείλω νά δύμολογήσω — μοῦ δημιούργησαν στό τέλος μιάν ἐντύπωση πνευματικοῦ καί

ψυχικοῦ λαβύρινθου, ὅπου κατ' ἀνάγκη περιπλανηθή-
καιμε ὅχι μόνον ὁ Χριστόφορος κι ἐγώ, ἀλλά ἕνας κό-
σμος διλόκληρος.

Σ' ὅλο τό διάστημα πού μεσολάβησε, πού, ὅπως
εἶπα, ἦταν χρόνια, τρεῖς δεκαετίες πάνω κάτω, ἀλλα-
ξαν πολλά. Ἐγώ, πού ἔμαθα, βεβαίως, περισσότερα
κι αὐξήθηκαν ἡ αὐτογνωσία μου κι οἱ δισταγμοί μου.
Ἐκεῖνος, πού πλησιάζοντας, ἥ πού φοβούμενος, τήν
τελευτή τοῦ βίου του, κατάλαβε πώς δέν ὑπῆρχαν
πλέον ἀλλα περιθώρια ἀναμονῆς κι ἀναβολῆς — ἥ
ὅποιου κέρδους, πράμα πού δέν τό εἶχε πιά ἀνάγκη,
οὔτε καί καημό. «Χάσαμε πολλά» φιθύρισε περίσκε-
φτος, ὅταν ἔναντι συναντηθήκαμε. Ἔμοιαζε νά ἔλεγε: ἀς
μή χάσουμε κι αὐτά πού μᾶς ἀπόμειναν, τά λίγα
ούσιαστικά. Κι ἦταν ἡ δριστική μας πιά συνάντηση,
μέ τή Δέσποινά του γερασμένη πλέον φανερά, ἀλλά
πάντα εύπροσήγορη. Τό σπίτι τους, ἔκεινο τό παλιό,
τό πατρικό τους, μοῦ φάνηκε πιό πλούσιο ἀπό μέσα
καί πιό γεμάτο ἀπό ἐργόχειρα ἔκεινης. Δέν ἦταν ἀνα-
νεωμένο ἥ μοντέρνο, ἀλλά περικυκλωμένο, δυστυχῶς,
ἀπό πολυκατοικίες, πού τούς περικλείνανε ἀσφυκτικά,
ἔκεινους καί τά λίγα δέντρα πού εἶχαν ἀπομείνει στόν
ἀρχαῖο κῆπο τους, πολυκατοικίες πού τό ἔνιωθες ὅτι
τούς πνίγανε, ἰδιαίτερα ἔκεινον, λαβωμένον πιά στό
μέρος τῆς καρδιᾶς, σημαδεμένο, πού εἶχε ἔναντινει,
ἔτσι, τό μωρό τῆς Δέσποινας. Τότε ἀξιώθηκα καί
εἶδα, ἐπιτέλους, κι ἀναπόφευκτα θά ἔλεγα, τό θρυλικό
χειρόγραφο. Καί χωρίς νά τό σκεφτοῦμε ἥ νά τό προ-
συμφωνήσουμε, τό διάβασα μπροστά τους μέ βιασύνη
κι ἀγωνία ἀρκετή, ὅπου δέν ἀκούγονταν μέσα στή σά-

λα τους παρά οι τρεῖς ἀνάσες μας κι ἔνα τσαγερό πού
σφύριζε στή σόμπα τους, τήν παλιά τήν πήλινη μέ τά
στολίδια. Κι ἀποφάνθηκα πώς, ὅντως, ἀξιζε τόν κόπο
καί τούς δισταγμούς μας κι ὅλα — Δόξα τῷ Θεῷ.

2. Σ' ἔνα παλιό τετράδιο

Τό κείμενο πού, ἐπιτέλους, μοῦ παρέδωσε ὁ Χριστό-
φορος καί, μάλιστα, μοῦ τό ἐμπιστεύθηκε, χωρίς ἐπι-
φυλάξεις καί κανέναν ὄρο, χρονικό ἥ ἀλλον, ἔκεινο τό
βράδυ πού κατέληξε νά πάρει τή μορφή Ἱεροτελεστίας,
μέ ἀρκετή καί ὀλοφάνερη συγκίνηση στά μάτια του καί
στή φωνή του, ἦταν γραμμένο σ' ἔνα παλιό τετράδιο
(καί ἔννοω ὅχι φθαρμένο ἥ κιτρινισμένο, ὅπως θά ταν
ἀλλωστε ἀναμενόμενο, ἀλλά τῆς παλιᾶς μορφῆς στό
σχῆμα, ἀπό κεῖνα πού δέ βρίσκονται πιά πουθενά στήν
ἀγορά), μέ διαστάσεις περίπου 25×17 ἑκατοστά, μέ βά-
ση, βέβαια, τή μεγαλύτερη πλευρά τοῦ παραλληλό-
γραμμου, μέ χαράκωση σέ 14 γραμμές καί μέ περιθώ-
ρια πάνω καί κάτω, πιό εύρυχωρο τό πάνω. Τά φύλα
ἦταν ἀρχικά 24, δηλαδή οι σελίδες 48, μά εἶχαν προ-
στεθεῖ καί ἀλλα 12, ἀπό ἀλλο ὅμοιο τετράδιο, πού
ἀνέβαζαν τό ἀθροισμα τῶν σελίδων σέ 72, ἀριθμημένες
κι ὅλες σχεδόν γραμμένες ἀπό πάνω μέχρι κάτω, δί-
χως οὔτε μιά στάλα περιθώρια ἀριστερά καί δεξιά, πού
σήμαινε, ὃν σκέφτομαι σωστά, ὅτι ὁ συγγραφέας δέ

σκόπευε ν' ἀφήσει οὕτε πόντο ἀνεκμετάλλευτο, πιστεύοντας πώς ἡ ἀφήγησή του θά τανε μαχρά. Καί, ὄντως, ἥτανε, ἀφοῦ ἀναγκάσθηκε καὶ πρόσθεσε σελίδες, πού εἶχε φροντίσει νά τίς ράφει, μέ αρκετή δεξιότητα, μέ κόκκινη κλωστή, στή ράχη τοῦ ἀρχικοῦ τετράδιου.

Ἐκεῖνο πού ἔκανε ἐντύπωση ἥταν τό ὅτι δέν ὑπῆρχαν διόλου διαγραφές ἡ διορθώσεις, πουθενά στό τετράδιο, ἐνῶ ὁ γραφικός χαρακτήρας τοῦ συντάκτη, ἀρκετά περίτεχνος καί μέ στολίδια, ἔδειχνε πώς τό κείμενο εἶχε γραφτεῖ τουλάχιστον γιά δεύτερη φορά, πώς, δηλαδή, ὁ συγγραφέας τοῦ κειμένου τό εἶχε γράφει παλαιότερα σέ κάποιο ἄλλο τετράδιο, καί ἀπό κεῖ, ἀφοῦ ἔσβησε καί ἔγραψε, διόρθωσε ἡ καί συμπλήρωσε, ἀντέγραψε τό κείμενό του στό σχεδόν διπλό τετράδιο, αὐτό πού εἶχε φτάσει τελικά στά χέρια μου. Βεβαίως, ἵσως τό τετράδιο αὐτό, πού βρέθηκε ἐγκαταλειμμένο στήν καταπακτή, μέσ στό μεταλλικό κουτί, νά ἥτανε τό τρίτο ἡ τό τέταρτο ἀντίγραφο, χωρίς νά ξέρουμε, οὕτε ὁ ὑποφαινόμενος, μά οὕτε κι ὁ Χριστόφορος (ὅπως μέ βεβαίωσε ὅταν τόν ρώτησα) ποιά ἥτανε ἡ τύχη τῶν προηγούμενων χειρόγραφων, καί ἄν ὑπῆρξαν. Πάντως, ὅλ' αὐτά τά σκέφτηκα ἀργότερα, χωρίς ν' ἀνησυχήσω ἰδιαίτερα γιά τό μέλλον καί τίς προοπτικές τοῦ δικοῦ μας ἐγχειρήματος, ὑπολογίζοντας στήν τύχη περισσότερο, στό ὅτι, δηλαδή, θά φαινότανε ἀπίθανο ν' ἀνακαλυπτόταν καί δεύτερο μεταλλικό κουτί μέ αὐτό τό ἰδιο κείμενο ἡ μιά παραλλαγή του, ἰδιαίτερα μετά τήν πάροδο δεκάδων χρόνων, ἀπερίγραπτων δεινῶν στήν ὑπαιθρο, μέ πυρπολήσεις καί ἀνατινάξεις, καί, ἀπό τήν

ἄλλη, μέ τή ριζική σχεδόν ἀνοικοδόμηση τῶν πόλεων, ὅπου δέν εἶχε μείνει, ώς γνωστόν, μήτε ἔνα ὑπόγειο ἄσκαφτο καί μή ἀνασκολοπισμένο. Ὁστόσο, οὕτως ἡ ἄλλως, ἔμενε ἔνα ἐλάχιστο ἐνδεχόμενο γιά τό ἀντίθετο, μά ὁ νόμος τῶν πιθανοτήτων μοῦ γεννοῦσε αἰσιοδοξία καί κουράγιο.

Ἡ γραφή ἥταν ἰδιαίτερως εύανάγνωστη, σάν ἀπό ἄνθρωπο πού νοιαζόταν νά μή χαθεῖ ἡ παρερμηνευθεῖ οὕτε μία συλλαβή. Πρέπει νά ἀναγνωρίσω πώς ἡ στίξη καί σέ μερικά σημεῖα, σπάνια, ἡ ὄρθογραφία ἥταν λαθεμένες ἡ, ἐν πάσῃ περιπτώσει, συζητήσιμες, πράμα, ὅμως, πού μποροῦσε νά δικαιολογηθεῖ ἀπό τό γεγονός ὅτι τό κείμενο εἶχε γραφτεῖ τό 1910, μέ ὅλες τίς ἰδιομορφίες τότε τῆς γραμματικῆς, τῆς γλώσσας, μέ τίς ἀλλαγές πού εἶχε ἐπιφέρει ὁ δημοτικισμός στό μεταξύ, μέ τό μπέρδεμα τῶν τρόπων τῆς διδασκαλίας τους. "Οπως καί νά 'ναι, εἶχα νά κάνω μ' ἔνα κείμενο ξεκάθαρο, γραμμένο μέ πένα «X» καί μέ μελάνη, πού θά πρέπει ἀρχικά νά ἥταν μόβ, ἀλλά πού εἶχε ξεθωριάσει μέ τά χρόνια, εἶχε κιτρινίσει πιά, μέ μιά τάση πρός τό καφετί.

Στό ἐξώφυλλο, χρώματος κυανοῦ, δέν ἥταν τίποτε γραμμένο, ἵσως ἀπό λόγους πρόνοιας, νά μήν εἶναι, δηλαδή, ἐκτεθειμένη ἡ φύση τοῦ περιεχόμενου στόν πρῶτο πού θά τοῦ κινοῦσε τήν περιέργεια, ἵσως, ὅμως, καί γιατί τό ἐξώφυλλο ἥταν γεμάτο μαίανδρους καί ζωγραφιές καί μόνο ἔνα ἐλάχιστο παραλληλόγραφμο ὑπῆρχε, ἵσα ἵσα γιά ν' ἀναγραφοῦν τό ὄνομα καί τό ἐπώνυμο τοῦ μαθητῆ. Στό μέσα μέρος ὡστόσο, στό ἐσώφυλλο, πού ἔμενε ἐντελῶς ἐλεύθερο, ὑπῆρχαν καί

τίτλος καὶ τό ὄνομα τοῦ συγγραφέα, καθώς καὶ χρονολογία, γραμμένα ὅλα μέ σκουρότερη μελάνη καὶ μέ κεφαλαίους χαρακτῆρες — μιά σειρά στή μέση μέ τή λέξη «ΜΑΡΤΥΡΙΑ», ἀκριβῶς ἀπό κάτω συμμετρικά «ΥΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» καὶ σέ μιά τρίτη σειρά, πάλι συμμετρικά, «1910», ὅπου, ὅμως, τό «0» ἔμοιαζε διορθωμένο ἀνεξήγητα, σάν νά εἶχε ἀπό κάτω «1» καὶ ὁ συγγραφέας νά εἶχε μετανιώσει. "Ἐγραφε, λοιπόν, στό ἐσώφυλλο:

ΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΥΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
1910

"Ομως δέν ήταν μόνον αύτά. Υπῆρχε κάτι ἀκόμη, πού ἔκανε ἐντύπωση. Πάνω ἀπ' ὅλ' αύτά τά γράμματα, εἶχε ζωγραφιστεῖ ἔνας σταυρός, προσεχτικά, περίτεχνα καὶ μέ παχιές γραμμές, σάν νά τόν εἶχαν σχεδιάσει μέ ἐπιμονή κι εὐλάβεια, καὶ, κάτω ἀπό τή χρονολογία, ηταν ἄλλος ἔνας, μά λιγότερο ἔντονος. "Γιτερά ἀπό τό πρῶτο κοίταγμα κι ἀφοῦ διάβασα καὶ ξαναδιάβασα τόν τίτλο καὶ τό ὄνομα, μοῦ γεννήθηκαν δυό ἀπορίες: πρῶτον, γιά τό ποῦ θά ἔπρεπε νά τονισθεῖ ἡ πρώτη λέξη, ἡ ὅποια λειτουργοῦσε προφανῶς σάν τίτλος τοῦ γραφτοῦ κι ἔπαιρνε ἄλλη ἔννοια ἀν τονιζόταν στήν προπαραλήγουσα ἡ στήν παραλήγουσα, καὶ, δεύτερον, ἀν τό «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» ηταν ἐπώνυμο ἡ ὄνομα βαφτιστικό, κι ἀκόμη ἀν ὁ συγγραφέας εἶχε τήν ἰδιότητα ἱερωμένου, δπότε θά ἔξηγοῦνταν πιό ἀνετα οἱ δυό σταυροί. 'Ο μόνος, βέβαια, πού ίσως θά

μποροῦσε νά μέ διαφωτίσει ηταν ὁ Χριστόφορος, πού ἀποδείχθηκε, ὡστόσο, πώς δέν πολυκαταλάβαινε τή διαφορά γιά τίς δέξεις καὶ τίς συλλαβές. Μποροῦσε, ὅμως, νά μοῦ δώσει ἄφθονες ἀπαντήσεις κι ἔξηγήσεις (καὶ τό ἔκανε) γιά τόν συγγραφέα. "Οσο γιά τή χρονολογία, δέ μιλήσαμε καθόλου, ίσως γιατί δέ μᾶς προβλημάτιζε ἰδιαίτερα ἀν τό χειρόγραφο εἶχε γραφτεῖ τό 1910 ἡ τό 1911.

Σέ ὅλη αύτή τήν ιστορία, σχετικά κυρίως μέ τόν συγγραφέα, γίνεται εύκολα ἀντιληπτό πώς τόν λόγο εἶχε μόνο, κατ' ἀνάγκη, ὁ Χριστόφορος, πού μοῦ ἔδωσε, ὄντως, στοιχεῖα κι ἔξηγήσεις, ἀλλά μέ διακοπές ἡ καὶ σέ παραλλαγές, σ' ἕνα χρονικό διάστημα, πού δέν μπορῶ νά τό ὑπολογίσω τώρα πλέον μέ ἀκρίβεια, ἀλλά πού, ὁπωσδήποτε, μοῦ πήρε μῆνες. Αύτό τό τελευταῖο, βέβαια, δέν πρέπει νά ἔχει σημασία ἰδιαίτερη γιά τό ἐν γένει θέμα, ἀλλά χαρακτηρίζει ἡ προσδιορίζει, πιό πολύ, τό ιστορικό τής παρουσίασης τής ὅλης ἐργασίας, κυρίως τό ὅτι ἐγώ ὑποχρεώθηκα νά περάσω ἀπό σαράντα κύματα. Σέ ὅλο ἐκεῖνο τό μακρό διάστημα ἡ Δέσποινα, ὀφείλω νά τό πᾶ, περιορίστηκε σέ ἔνα ρόλο πού θά τόν λέγαμε διακοσμητικό, καθώς ἡ πάντα εύγενική τής παρουσία, τά χαμόγελά τής καὶ τά τραταρίσματα πού μᾶς ἐτοίμαζε καὶ πού μᾶς σέρβιρε μέ τήν παροιμιώδη προθυμία τής, μοῦ πρόσφεραν, τίς πιό πολλές φορές, κι ίσως σέ χρίσμες στιγμές, μιάν εύωδιά, ἔνα ἀγέρι, πού μέ πλημμύριζε μ' εύγνωμοσύνη καὶ μέ ὅπλιζε μέ ὑπομονή.